

ZOP-tocht vanuit Amersfoort

Voor deze bijzondere tocht, ter gelegenheid van 12½ jaar groepswandelen hebben we gebruik gemaakt van de archieven van Samen op Pad. Ooit werd de eerste groepswandeling in Amersfoort georganiseerd en ook de jubileumtocht t.g.v. het 10-jarig bestaan startte daar bij VV Amsvorde. We hebben daarom stukken uit beide tochten in deze 2x12½ van Amersfoort opgenomen. Bij de eerste lus door Den Treek Henschoten wandelen we o.a. langs het Vogelwater en bezoeken we de Galgenberg en Kamp Amersfoort. De tweede lus leidt ons naar de prachtige historische binnenstad. Kortom, voor elk wat wils. Hieronder vinden jullie een impressie van de tocht aan de hand van gemaakte foto's.



Het Vogelmeer



De stenen man in Kamp Amersfoort



Armando's ladder



Grote bonte specht



De Leuserheide



Net van Jan Steen



Langs de Eem de Koppelpoort



De Dieventoren