

## ZOP-tocht Rondje Kootwijk vanuit Ugchelen 25,5 km



Het Leesten is een wandelgebied bij Apeldoorn met een Transferium als parkeerplaats en een horecagelegenheid die iedere dag om 9:30 uur opengaat: Bospaviljoen 't Leesten. Deze bestaat uit een gezellige brasserie met terras. Ook is er een informatiecentrum van Staatsbosbeheer gehuisvest.

Vanaf het Transferium lopen we naar de Otterloseweg, om vervolgens het Van der Huchtbosch in te gaan. Het is een glooiend gebied met naald- en loofhout op de hoge oostelijke rand van de Veluwe. Onze route stijgt hier vanwege de Kooiberg en als we weer dalen komen we langs de kampeerplaats van de NKTC.

We passeren even later het fietspad en via mooie lanen bereiken we de Hoog Buurlose heide met de Willem Wensink bank, waar we een mooi uitzicht hebben over de heide. We vervolgen de route over de heide om even later bij de eerste parkeerplaats uit te komen. Hier is een startpunt van wandelroutes.

We volgen de route naar de schaapskooi en gaan dan een oud bosgebied in. Via deze mooie lus komen we weer uit bij de schaapskooi. Nu lopen we naar de tweede parkeerplaats, steken de weg over en gaan hierna een gebied met bos en heide op. We volgen hier de rode markering op paaltjes en komen uiteindelijk bij Radio Kootwijk waar we grotendeels omheen lopen. Hier is een horeca gelegenheid die zelden geopend is.

Na Radio Kootwijk gaan we door een bosgebied en al spoedig komen we bij een bankje met een geweldig uitzicht over de heide. We vervolgen de route, eerst langs het bos, om vervolgens het Hoog Buurlose heidegebied over te steken. Op deze paden kun je genieten van de ruimte en het weidse uitzicht.

Uiteindelijk komen we uit op een fietspad (naar Hoenderloo), deze verlaten we na 20 meter en slaan een pad in en komen bij een zandverstuiving terecht. We ploeteren door het zand en gaan hierna het bos in. Dit MTB pad slingert door het mooie bosgebied. We volgen dit pad enkele kilometers, totdat we weer op bredere paden terecht komen.

We lopen hier niet al te ver van de Otterloseweg en je kunt het verkeer horen rijden. We lopen door en al spoedig zie je de zendmast links tussen de bomen. Even later dalen we via een klinkerweg, met lariks bomen, af naar de Otterloseweg. Nu nog een paar honderd meter en we zijn bij 't Bospaviljoen voor een welverdiende rust.



*Een pittige, prachtige tocht, in de Veluwse natuur, met weidse uitzichten.*