



Deze mooie, nieuwe tocht start bij een oude bekende, nl. Restaurant De Tijd, 50 m van station Wolfheze. Vele bezienswaardigheden en prachtige natuurgebieden zullen wij vandaag zien. Als eerste lopen wij langs het Glider Monument, vlak buiten Wolfheze. Dit monument staat er om de landingen van de Gliders te herdenken, die hier geland zijn in het kader van de operatie Market Garden. De gliders vervoerden hoofdzakelijk jeeps, kanonnen en materiaal voor de 1^e Airborne Divisie, die de brug in Arnhem moesten veroveren. We lopen dwars over de dropzone van de gliders. Na de dropzone lopen we langs Papendal, het nationale sportcentrum waar vele topsporters zich voorbereiden op de Olympische Spelen. En dan gaan we een prachtig stuk natuur in met bossen, heidevelden en vele waterpartijen met bruggetjes. Na dit prachtige stuk van de wandeling gaan we op weg naar Landgoed Mariëndaal. Maar eerst wandelen we nog even over Landgoed Lichtenberg, met zijn mooie landhuis. Na Landgoed Lichtenberg gaan we Landgoed Mariëndaal in, waar we twee prachtige monumenten zullen zien. De Steenen Tafel is een grafzerk van de begraafplaats, die hier gelegen heeft bij het Kartuizer klooster. Het klooster is in 1572 gesloten. De zerk ligt op een verhoging en is in de volksmond bekend geworden als De Steenen Tafel. Kijk ook eens naar het prachtige uitzicht wat we hier hebben, ook op de Groene Bedstee waar we straks doorheen lopen. De Groene Bedstee, het doel van onze tocht, is het volgende monument, ook wel bekend als Arnhems groenste monument. De Bedstee is ruim 160 jaar oud, dus ook de beuken zijn zo oud. Om een boog te vormen zijn de bomen naar elkaar toe gebogen en vormen zo een soort tunnel. De rijke dames uit deze omgeving wandelden hier graag om aan de begerige blikken van de mannen te ontsnappen. Ook bleven de dames zo in de schaduw, want bruin worden was niet voor de rijke dames. Dat was iets voor de boerenmeiden, die op het land werkten. Halverwege de Groene Bedstee staat een bankje met een linde erbij. Dat was ook voor de dames. Het is een plek waar vele, romantische ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Zelfs nu nog lopen vele verliefde mensen graag door de Groene Bedstee. Waarom het bedstee heet, weten we niet zeker, maar het zal best wat met die verliefdheid te maken hebben. Er doorheen lopen is een leuke ervaring. Na de Groene Bedstee gaan we op weg, via een fikse klim, naar de Christuskoepel Sursum Corda, in het Nederlands `verheft Uw hart`. Deze koepel is in 1939 gebouwd in opdracht van Koningin Wilhelmina. Zij was zeer bezorgd over de morele verloedering van de maatschappij, door de opkomst van totalitaire, fascistische en communistische ideologieën. Zij wilde daar zo een tegenwicht tegen vormen. De koepel heeft zeven zuilen met in ieder zuil een beeld, en als centraal beeld een beeld van Jezus Christus. De zeven beelden verbeelden de zeven deugden namelijk: Geloof – hoop – liefde – rechtvaardigheid – sterkte – gerechtigheid en voorzichtigheid. Na de koepel dalen we af naar Oosterbeek, waar we in het Grand Café onze rust hebben. Na de rust lopen we achter langs het oorlogsmuseum en wandelen over de paden van de Helmelse berg, waar in de oorlogstijd tijdens Market Garden zwaar gevochten is. Via de mooie Bilderbergbossen, met zijn mooie heuvels en vele diepe dalen en leuke bruggetjes, lopen we richting Wolfheze. Maar eerst moeten we diep bukken als we het beroemde spoortunneltje doorlopen. Omdat de Duitsers alle spoorwegovergangen bewaakten, zochten de Engelsen een manier om hun materiaal op de plaats van bestemming te krijgen. Bij toeval vonden ze dit zeer lage tunneltje. Als ze de ruiten van de Jeeps neerklapten en de antennes binnenboord hielden, konden ze er net doorheen. In de laatste dagen van de oorlog, toen Wolfheze zwaar onder vuur lag, hebben vele burgers uit Wolfheze in het tunneltje een veilig heenkomen gevonden. Na de passage van de tunnel lopen we nog over het landgoed Johannahoeve en dan zijn we weer bij de finish.

Een foto-impresie van de tocht



Het beroemde tunneltje, waar de jeep net onderdoor kon.



De Groene Bedstee



Glider monument



*Christusbeeld in de koepel
Sursum Corda*



De Steenen Tafel