

ZOP-25 Tiel - Buren - Tiel



Deze ZOP-tocht is een leuke en historische wandeling van Tiel naar het Oranje stadje Buren en terug. Na de start, vanaf het station Tiel, wandel je al gauw Tiel uit. Onderweg naar Buren loop je door een mooie wijngaard, waar je als het café open is, koffie of andere drankjes kunt kopen en rusten. Ook kan je er een lekker fles wijn kopen afkomstig uit deze wijngaard. In Buren bevindt zich voldoende horecagelegenheid waar je kan rusten. Je wandelt kris kas door het mooie oude vestingstadje. De stad waar Willen van Oranje (Willem de Zwijger) zijn bruid, Anna v Buren, vond en er trouwde in de Burense Kerk. U wandelt langs vele bezienswaardigheden die in dit stadje zijn. Na de zwerftocht door Buren ga je weer op weg naar Tiel. Onderweg zijn verschillende horecagelegenheden . Een kan ik U bijzonder aanraden: Als je na Erichem op weg ben naar Kerk - Avezaath kom je op de Luttenveldseweg. Vlak voor het einde van de weg kom je langs een fruitteeltbedrijf. Zij hebben ook een winkel met plattelands- en boerenartikelen en ook een leuke rustplaats, waar je wat kan drinken. Na Kerk – Avezaath gaat de route nog een stukje door de buitenwijken van Tiel en spoedig ben je weer bij station Tiel, het eindpunt.

Ik wens je een prettige wandeling,

Casper Seijn



Marechauseemuseum (voormalig weeshuis)



Buitenhuiserpoort



Molen: Prins van Oranje