



ZOP-19 De Eem – Poldertocht Soest

Organisatie: Hette Smedema

Afstand: ca. 25km

Start: Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats bij **station Soest-Zuid**. De parkeerplaats ligt aan de Bosstraat, schuin tegenover het station. Genoeg parkeerplaatsen en gemakkelijk voor de treinreizigers.

Vanaf de parkeerplaats gaan wij in noordelijke richting de polders in. Het eerste klompenpad dat we lopen is: Het Derde Erf. Deze loopt deels langs De Eem. Vanwege de corona beperkingen mogen we niet langs boerderij Het Derde Erf.

Horeca: Restaurant Eemlust in Baarn aan de Eemweg 72 Baarn op ongeveer 15 km vanaf de start. (tel: 035 5414387)

Dit keer verloopt de route veelal over verhard wegdek, grasland en schelpenpad.

Geschiedenis van Het Derde Erf:

De naam 'Het Derde Erf' verwijst naar het bezit van 4 erven in de Birk van het voormalige klooster Marienhof (gebouwd in 1419-1420). Dit klooster was gesitueerd op de plek van boerderij Het Lange Huijs op Birkstraat 131.

Het klooster werd in 1543 geplunderd door de soldaten van Maarten van Rossum, waarna de broeders binnen de stadsmuren van Amersfoort vluchtten en op de plek van het klooster alleen de boerderij overbleef.

Het klooster bezat destijds 4 erven, respectievelijk het Eerste, het Tweede, het Derde en het Vierde erf geteld vanaf Amersfoort. En zo was onze boerderij het derde erf van het klooster dat men richting Soest passeerde.

Vervolgens wandelen wij via de fietsbrug over De Eem door mooie natuur- en broedgebieden en komen bij het Gemaal Zeldert, dat nog altijd in gebruik is. Vanuit daar pakken wij het tweede klompenpad 'Netelenburch' genaamd. Wij wandelen weer strak langs De Eem en langs een broedgebied 'Wolkenberg' in de richting van Baarn.

Geschiedenis De EEM:

*De **Eem** is een rivier in het noorden van de provincie Utrecht. De Eem begint in Amersfoort, heeft een lengte van ongeveer 18 kilometer en stroomt uit in het Eemmeer. De Eem wordt weleens de langste rivier van Nederland genoemd.*

Over de polderwegen wandelend, langs broedgebieden, komen wij terecht bij het gemaal **Zeldert**.

Geschiedenis Gemaal Zeldert: *Het **Gemaal Zeldert** is een vroeger stoomgemaal in de Eemvallei, aan de Slaagseweg. Het gemaal staat op de gemeentegrens van Baarn. Het werd in 1896 gebouwd als stoomgemaal, nadat het was weggespoeld bij een dijkdoorbraak. In 1926 werd het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal. In 1991 volgde de automatisering van het gemaal. Met dit gemaal houdt waterschap Vallei en Veluwe een gebied van ruim 10.000 hectare droog. Het water is afkomstig uit de polders Overzeldert, Neerzeldert, De Slaag en het zuidelijk deel van Eemland waaronder de Amersfoortse wijk Nieuwland. Het water wordt via de Zeldertse Wijde Wetering in de Eem gepompt. De waterhoogte in het gebied gebeurt in overleg met agrariërs, bewoners en natuurbeheerders. De twee elektromotoren kunnen per minuut 120 m³ water verplaatsen. Bij een renovatie van het gemaal in 2011 werden aan de binnenzijde de gebakken tegelvloer, de ramen en deuren, de betonnen trappen en de spanten in oude stijl teruggebracht. Aan de buitenzijde van het bakstenen gebouwtje werden de topgevels met een zogeheten authentieke trekbalk en een koningsstijl verfraaid.*

In Baarn aangekomen, loopt u door een aantal wijken. Via twee schelpenpaden, langs de Eem, en via enkele polderwegen van Baarn en Soest, wandelen wij langs de boerderij van boer **Kuijer**, aan de A.P. Hilhorstweg 5. Deze boer is alom bekend door zijn lammetjesdagen in de maand april. Vorig jaar trok hij 2200 bezoekers. Als je geluk hebt ben je getuige van de geboorte van een lam en misschien een kalf.

Tevens is hij bekend vanwege het verbouwen van de Soester Knol, in de buurt van molen 'De Windhond' in Soest. Zijn motto is: 'Zonder Soester knollen, geen Soest'.

Wij wandelen verder via polderwegen naar het oude centrum van Soest en langs de **Oude Kerk**. De Oude Kerk van Soest is de Nederlands hervormde kerk gelegen aan de Torenstraat. De oorsprong van de kerk ligt in de eerste helft van de 11e eeuw. De kerk is gebouwd aan de voet van de Soester Eng. Het gebouw werd neergezet omstreeks het jaar 1350 en is gewijd aan de Heiligen Petrus en Paulus.

Via station Soest en de **onbewaakte** spoorwegovergang gaan wij, via het Chris Uiterwijkpad, genoemd naar de milieu-activist van Soest, het landschap De Soester Eng op, een glooiend akkerbouw gebied.

Wij passeren korenmolen '**De Windhond**'. In het vierde kwartaal van 2018 draaide de molen 41.941 omwentelingen, in 39 dagen. Genoteerd werden 693 bezoekers in 439 dagen. In de molenwinkel zijn, tijdens de openingstijden van de molen, producten te koop die ook in deze molen zijn gemalen. Het assortiment bestaat uit meel, zonder enige toevoeging. Je vindt er: tarwemeel, speltmeel en roggemeel, gemalen van biologisch geteeld graan en ook maïsmeel. Verder verkopen zij broodmixen waarmee, zowel handmatig als met een broodbakmachine, heerlijk brood kan worden gebakken. Het pannenkoekenmeel is gemaakt van onder meer biologische tarwe en tarwebloem, Tenslotte kunt u in de molenwinkel mixen kopen voor: cake, appeltaart, boterkoek, kruidkoek en Soester molenkoek.

Vanaf molen De Windhout wandelen wij weer terug naar onze startplaats.

Een foto-impresie van de tocht



Gemaal Zeldert



Het echte boerenlandleven



De Eemlijn, per boot erop uit.



Molen De Windhond



De Oude kerk



Volop weidevogels onderweg

Ik wens jullie een fijne wandeling toe,
Hette Smedema