

ZOP-21 vanuit Zaltbommel In het spoor van Van Rossum 25 km



Organisatie: Ria en Peter Lissenberg

We starten bij deze tocht bij station Zaltbommel. Omdat we tijdens de tocht op meerdere plaatsen de naam Van Rossum tegen kwamen, hebben we dit in de naam van de tocht verwerkt. Je komt in deze streek de namen Van Rossum en Van Rossem veel tegen. Het geslacht van Rossem, is vooral bekend geworden door legeraanvoerder Maarten van Rossem. Hij bewoonde een kasteel, dat toen op de plaats lag van Slot van Rossum, waar we in Rossum aan voorbij komen. Na vertrek voert de tocht eerst via het fraaie buitengebied naar Hurwenen. Daar ontbreekt natuurlijk de Maarten van Rossumstraat niet in de route. Over een prachtige grasdijk, onderdeel van het Slagzandpad, komen we langs de Rossumse Wetering uit op de Maasdijk. Via het dorpje Rossum gaat de tocht naar fort NW Sint Andries. Daar kun je de oude fundamenten van deze vesting bekijken en een uitkijktoren beklimmen. Dan keren we via de sluis weer terug naar Rossum en lopen uiteraard langs Slot van Rossum. Na dit dorp is er de keuze om de omgeving vanaf de dijk te bekijken, of de uiterwaarden te nemen. Dit wordt in de routebeschrijving duidelijk aangegeven. Vervolgens volgt er een zeer rustig natuurgebied, tussen de plassen door in het gebied: Kil van Hurwenen. Na nog een prachtig uitkijkpunt, net voor Zaltbommel, bereiken we de stad van o.a. Fiep Westendorp weer. Na een kleine historische ronde o.a. langs de Oude Watertoren, De Gasthuis toren en de Grote- of Sint-Maartenskerk komen we weer op het punt van vertrek.

We wensen je een fijne wandeling.

