



*Alleen gedachten
die ons tijdens
het wandelen
invallen zijn
waardevol
F.W. Nietzsche*

Nieuwsbrief jaargang 2023 nummer 1

Werkhoven, half januari

VAN DE REDACTIETAFEL ...

In dit nummer aandacht voor:

- Achtje Soest, een verslag van Jeannette van Buuren;
- Beekhuizense bossentocht, een verslag van.....
- SOP op Facebook;
- SOP IN 2022, korte terugblik;
- De wandelkalender voor de volgende tochten tot eind februari;
- Een oproep van De Losse Feeter:
- Tot slot.



HET ACHTJE VAN SOEST VAN 4 JANUARI 2023

Alle lezers van mijn verslag wens ik van harte het allerbeste toe in het nieuwe jaar.

Mijn advies: wacht niet op bijzondere momenten in 2023, maar maak alle momenten bijzonder.



De eerste Samen-Op-Pad tocht in het nieuwe jaar is vanuit de kantine van de Atletiekvereniging Pijnenburg aan de Wieksloterweg Oostzijde, in Soest. Een bekend onderkomen, waar de gastvrijheid hoogtij viert. De organisatie is in handen van Hette Smedema.

Er zijn 39 deelnemers. Om 9.50 uur gaat iedereen zich opmaken voor deze tocht met regen, regen en nog eens regen. Maar iedereen blijft er vrolijk en zelfs grappig onder. Zoals Lenie, die zegt dat ze vandaag een sauna-dag houdt. De temperatuur werkt ook in haar voordeel, want het is 11 graden.

Op naar de Lange Duinen



We gaan eerst het spoor over en belanden aan de rand van de Lange Duinen. Een bijzonder stuifzandgebied, duizenden jaren geleden ontstaan. Je waant je eigenlijk ergens aan de kust, maar nee, het is gewoon midden in ons land. We passeren het voormalige stationsgebouw van Soestduinen, waar nu het Italiaans restaurant Stazione Pazzo gevestigd is en waar je kunt genieten van eerlijk en puur Italiaans eten. We steken het spoor Utrecht-Amersfoort over en schieten de Paltz in. De Paltz is een buitenplaats met landgoed en natuurgebied. Thans is het eigendom van het Utrechts Landschap. De huidige bewoner is Herman van Veen, van beroep podiumkunstenaar en nog veel meer.

*Voormalig stationsgebouw Soestduinen
Nu Italiaans restaurant.*

Voormalig vliegveld Soesterberg

Al lopend over het vrij heuvelachtig gebied van de Palz zien we in de verte het Militair Museum van Soesterberg liggen. Als we het terrein verlaten, staat Maarten, zoon van Hette, met koeken en sapjes ons op te wachten. Heel fijn. Het regent nog steeds.

Dan gaan we het terrein op van het voormalig vliegveld. We passeren enkele bunkers, waar jarenlang duizenden kilo's munitie lagen opgeslagen. Hette staat even stil bij een muur met schietgaten en vertelt over de executie van 33 verzetsmensen van Soesterberg, omdat zij opstonden voor de vrijheid van Nederland. Elk jaar op 19 november vindt hier een herdenking plaats. We zijn er stil van.



Een van de bunkers

Het tweede deel van de tocht



De Oude kerk

Na de lunch gaan 35 mensen aan het tweede deel van het achtje beginnen. Het is niet te geloven, maar het is droog en dat zal de hele middag zo blijven. Alleen Ben is nog wat wantrouwig en heeft zich weer ten volle ingepakt.

We gaan nu aan de andere kant van de Lange Duinen, steken de N221 over en komen in de villawijken richting de Paardenkamp. Daar leven paarden die met pensioen zijn. Het verhaal wil, dat André van Duin zijn eerste A.O.W. in 2012 aan dit tehuis geschonken heeft.

We krijgen nu een sight seeing door Soest. Eerst achter de Oude Kerk langs, dan zien we de Schaapskooi, tenslotte passeren we de onbewaakte spoorwegovergang bij Station Soest en komen op de Soester Eng.

Daar bij die molen, die mooie molen

Een stukje verderop staat de Korenmolen De Windhond, een replica van de molen uit 1737. Daar staan Annemieke en Jeannette met een heerlijke versnapering van chocola en caramels. Dan gaat de karavaan verder door enkele straten, waarvan ik vind dat we van het einddoel afdwalen en dat vind ik nooit zo leuk.

Maar dan komt de verrassing: in het Tromslagerpad, bij Maarten, worden we getrakteerd op oliebolletjes. Vorig jaar gebakken, ingevroren en vandaag verwarmd en.....smullen maar. Dat zijn nog eens leuke dingen voor de mens.

Dan nog het laatste stukje en zo kom ik moe, maar voldaan om 15.40 uur aan bij de kantine van AV Pijnenburg.



*Eerst al chocolade en dan
oliebolletjes!*



Lieve mensen, ondanks een paar uurtjes regen was dit een geslaagde dag. Ik heb genoten. Bedankt allemaal.

*Zeist, 5 januari 2023
Jeannette van Buuren*

SAMEN OP PAD OP FACEBOOK



Dankzij de inzet van Sonja Hultzer, die voor ons op Facebook aandacht besteedt aan de activiteiten van Samen Op Pad, hebben we inmiddels 926 geïnteresseerden die ons volgen.



Sonja, heel erg bedankt. We hopen de mijlpaal van 1000 volgers dit jaar te halen. Dat zou mooi zijn, daar we dit jaar 15 jaar met het groepswandelen actief zijn. Maar daarover later meer.

SAMEN OP PAD IN 2022, KORTE TERUGBLIK

Na de coronaperiode, waarin groepswandelingen niet of beperkt mogelijk was, hebben onze organisatoren en hun hulptroepen voor 28 fantastische wandelingen gezorgd. Daarin stonden 1361 deelnemers aan de start. Kortom, de weg naar boven is weer ingeslagen. Ook hebben we, sinds december, een nieuwe website in de lucht, Jullie weten deze inmiddels goed te vinden. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat we een aantal zaken niet meer zouden kunnen faciliteren, omdat een zeer beperkte opzet van de site het maximaal mogelijke leek. Al werkend bleek Bert Kroon, de nieuwe webmaster, toch voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor o.a. de ZOP-tochten, het fotoalbum en Het Soppertje. Het Soppertje wordt naar de mensen, die aangegeven hebben dat graag per mail te ontvangen, ook weer toegezonden. Hette Smedema regelt dit. Er maken 374 personen gebruik van deze mogelijkheid. Kortom: een woord van dank aan allen die zich ingezet hebben om Samen Op Pad het afgelopen overgangsjaar door te helpen.

We proberen er voor alle wandelaars in 2023 weer een feestje van te maken.

Peter Lissenberg

BEEKHUIZENSE BOSSENTOCHT 18 JANUARI 2023

Tochtnaam soms misleidend

Soms kan een naam van een tocht misleidend zijn. Er zijn wandelaars die zich bij deze naam al een dag lang door de Beekhuizense bossen zien lopen. In de praktijk pakte dit heel anders uit.



Nu eens droog bij de start

Voor het eerst in 2023 zijn de weersvooruitzichten zo dat er een droge wandeling zou kunnen plaatsvinden. Direct na de start van voetbalvereniging DVOV starten we met een lange klim het bos in. De tocht leidt ons naar de Kluzenaarsbult, waar de Emma Pyramide plotseling opdoemt. De arbeiders, die dit aangelegd hebben als werkverschaffingsproject, in de periode voor de Tweede Wereldoorlog zullen vast langer hebben moeten uithijgen dan wij nu doen na de klim. Toch houden we er maar even rust. Door het bos dalen we af naar het Rozendaal-seveld. Een prachtig heidegebied met zandverstuivingen. De Gaspeldoorn blijkt al in bloei te zijn. De hoge temperaturen, door klimaatverandering, hebben duidelijk hun gevolgen voor de natuur.



De Emma Pyramide



Gaspeldoorn al in bloei

Klimmen en dalen



De zon laat zich zien

Langzaam maar zeker komt zelfs het zonnetje tevoorschijn en over het glooiende terrein wandelen we richting de eerste 'wagenrust'. De lekkernijen daarvoor hebben we vanaf het startpunt zelf meegenomen omdat je in dit gebied onmogelijk met je auto kun komen. Voorop lopend met de GPS zie ik dat de route ons via een mountainbike pad stuurt.

Een goed keuze

Omdat we even wachten tot iedereen weer bij elkaar is, wordt na kort overleg besloten een extra lus te maken om een confrontatie met een snel dalende fietser te voorkomen. Terugkerend op de route lijkt dit een wijs besluit, want we zien enkele mountainbikers via 'onze route' afdalen. Niet veel later bereiken we opnieuw de 'wagenrust', bij de brandtoren. We genieten hier van het prachtige uitzicht, al doen sommigen dat vanaf een net wat hoger punt.



De brandtoren



Even rust



Tussen gras en hei

Op richting Imbos en Terlet

Al dalend en klimmend, maar nu niet meer zo sterk, bereiken we tegen half een restaurant De Termiekbel. De naam verradt het al, we zijn bij Zweefvliegveld Terlet neergestreken. Daar genieten we van de aangeboden waar, die vlot uitgeserveerd wordt. Men is hier een groep van 41 personen duidelijk gewend.

Terug via een extra lus om de kilometers te halen

Terug gaan we via de Terletse Heide en de Loenermark. Via een extra lus, waarin we een paar grote grazers passeren, wandelen we weer richting de brandtoren. Onderweg zijn weer een paar stops om de groep bij elkaar te laten komen. Bij de 2^e 'wagenrust' vertelt Jan Lijkendijk, de organisator van de tocht, dat vanaf dit punt vroeger een jongetje, wonend in de Loenermark, en een paar kinderen vanuit de Imbos te voet naar de Torckschool in Rozen-daal liepen. Dat dat duidelijk niet de mobieltjes generatie was, merken we even later, als we dit pad enkele kilometers volgen. Op en af, petje af voor die kids. Dan komt toch de eindstreep in zicht. Nog een paar pittige bultjes en een steil stukje naar beneden en we staan weer op het punt van vertrek. We kijken terug op een zeer geslaagde wandeling, die de wat langere autorit meer dan waard was. Jan, bedankt. Ik hoop er bij bij de Klim naar de Posbank weer bij te zijn.

Peter Lissenberg



In de rij op de hei

DE WANDELKALENDER

18 januari 2023

3^e Leersumse Plassentocht

Recr.dorp De Ossenberge eetcafé De Bosrand, Dwarsweg 1, 3959 AC Overberg.

25 januari 2023

Reeuwijkse Plassentocht

Zalencentrum " De Brug" Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk.

8 februari 2023

1^e Jan van Schaffelaartocht

Restaurant Intratuin, Burgemeester Aschofflaan 1, 3772 MV Barneveld.

15 februari 2023

Tussen Lek en IJssel

Welzijnscentrum SWOS, Oranjeplaats 45B, 2871 TL Schoonhoven.

22 februari 2023

Pyramidetocht, Dorpshuis Hart van Austerlitz, Schoolweg 2, 3711 BP Austerlitz.

Raadpleeg altijd even de website voor de laatste actuele informatie.



Afgelopen jaren hebben een aantal van jullie mogelijk deelgenomen aan onze wandelingen. Omdat we niet meer vermeld staan bij de KWbN, willen we jullie langs deze weg over onze tochten informeren.

Dit jaar zijn onze wandelingen op:

- 11-03-2023 Voorjaarswandeling;
- 23-04-2023 Koningswandeling;
- 14-10-2023 Najaarswandeling.

Op <https://delossefeeter.nl/> vind je alle informatie over ons programma. Noteer de data vast in je agenda. Wie weet, tot ziens.

Tot slot:

Samen Op Pad is via de website (www.samenoppad-wandelen.nl) bereikbaar via de adressen:

info@samenoppad-wandelen.nl (Hiermee bereik je het gehele bestuur)

voorzitter@samenoppad-wandelen.nl

penningmeester@samenoppad-wandelen.nl

secretaris@samenoppad-wandelen.nl

redactie@samenoppad-wandelen.nl (voor Het Soppertje)

Wil je contact met de voorzitter werkgroep groepswandelen

mail dan: voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl

