



Nieuwsbrief nummer 2

Werkhoven, eind januari 2023

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan:

- Nieuws vanuit het bestuur. Deze keer van onze voorzitter groepswandelen, Hette Smedema. Hij beantwoordt een aantal veel gestelde vragen en komt met o.a. de wandelkalender. Nieuws vanuit het bestuur wordt een vaste rubriek in Het Soppertje.
- De 3^e Leersumse Plassentocht;
- De Reeuwijkse Plassentocht;

Ik wens jullie veel leesplezier, Peter Lissenberg



NIEUWS VANUIT HET BESTUUR DOOR HETTE SMEDEMA

Geachte lezers en wandelaars,

Allereerst wil ik opmerken dat wij op woensdag 18 januari 2023 de 3^e Leersumse Plassentocht hebben gewandeld met 71 deelnemers. Het deed mij een deugd dat de wandelaars ons weer weten te vinden. Ga zo door.

Website Stichting Samen Op Pad:

Vanaf eind 2022 maken we van een nieuwe website gebruik, opgebouwd door webbeheerder Bert Kroon. Op de website worden een aantal onderwerpen belicht waaronder: de eerstvolgende wandeltochten; wandelkalender; laatste nieuws; groepswandelen; wie zijn wij; overige zaken en contacten. Het is sowieso de moeite waard om de website te bezoeken.

Reacties op mijn oproep

In een nieuwsbrief had ik de zinsnede: "Heeft u nog vragen, opmerkingen over de wandeltochten of wilt u zelf een wandeltocht uitzetten, dan kunt u mij bereiken onder de navolgende emailadressen etc." vermeld staan. Dat heb ik geweten, want men wist mij te vinden. Alle items die naar voren werden gebracht noem ik hieronder.

De groepswandelingen

De wandelkalender van 2023, die op onze website staat vermeld en de geelkleurige flyers, die op de startplaatsen op de tafels van onze wandeltochten liggen, geven de enige juiste informatie over ons programma.

Het zou kunnen zijn dat op andere websites of in bulletins, andere informatie staat over onze tochten. De daar afwijkend vermeld staande informatie is dan onjuist. Bijvoorbeeld in de bulletins en op de website van de SGWB zijn niet alle wijzigingen doorgevoerd.

Oude inschrijfformulieren nog even in gebruik

Wij zijn al in het bezit van nieuwe inschrijfformulieren doch wij willen eerst de oude op maken. Hierop staat nog dat het inschrijfgeld voor wandelbondsleden €3,00 bedraagt, doch vanaf 1 januari 2023 bedraagt dit €3,50. Niet leden betalen €1,- extra.

Wandelboekjes

We hebben nog een 20 tal wandelboekjes te koop. Toentertijd is er door het bestuur besloten om geen nieuwe meer aan te schaffen.

Wandelboekplaatjes gemist

Op de woensdagen 7 december 2022 en 11 januari 2023, werden er onbedoeld geen wandelboekplaatjes uitgereikt. Op woensdag 18 januari 2023, waren de wandelboekplaatjes er alsnog en zijn uitgereikt aan de toen aanwezige wandelaars. Mist u van genoemde tochten nog het wandelplaatje, vraag dat dan even bij mij

Het wandelen van een achtje

Dit jaar zullen wij meer 8-jes wandelen dan de voorgaande jaren. De laatste maanden hebben wij meer moeite met het verkrijgen van startplaatsen. Men wil niet eerder opengaan om ons te ontvangen en men heeft te weinig personeel. Het wandelen van een 8-je heeft twee voordelen:

- a. De startplaats genereert meer inkomsten en men zal de sneller bereid zijn om 's morgens voor ons open te gaan;
- b. Wandelaars die een deel van de tocht willen meelopen, hebben nu die mogelijkheid.

Carpoolen en verstrekken kaartje met de route erop

Tenslotte kwamen er vragen binnen van mensen die vroegen of wij carpoolen kunnen faciliteren. Verder gaven een aantal wandelaars aan graag een kaartje van de te lopen route te krijgen. Beide punten gaan we in het overleg van ons bestuur op 1 februari a.s. bespreken. Uiteraard volgt er daarna een antwoord op deze vragen via het volgende Het Soppertje.

Tot slot de wandelkalender

8 februari 2023

1e Jan van Schaffelaartocht met als startplaats Restaurant Intratuin, gevestigd aan de Burgemeester Aschofflaan 1, 3772 MV te Barneveld.

15 februari 2023

Tussen Lek en IJssel met als startplaats Welzijnscentrum SWOS, gevestigd aan de Oranjeplaats 45B, 2871 TL te Schoonhoven.

22 februari 2023

Pyramidetocht met als startplaats het Dorpshuis, Hart van Austerlitz, gelegen aan de Schoolweg 2, 3711 BP te Austerlitz;

01 maart 2023

8-je Huis ter Heide met als startplaats VV 't Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG te Huis ter Heide;

Let op: Raadpleeg altijd even de website voor informatie over de tocht en de mogelijke wijzigingen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen over de wandeltochten of wilt u zelf een wandeltocht uitzetten, dan kunt u mij bereiken onder de navolgende emailadressen:



Hette Smedema

voorzitter-wgw@samennoppad-wandelen.nl
wgw@samennoppad-wandelen.nl
hsmedema@hotmail.nl

DE 3^e LEERSUMSE PLASSENTOCHT VAN 18 JANUARI 2023

Na een week van veel regenval volg ik de Buienradar de laatste week met extra veel belangstelling. In het weekend meldden de berichten overal wateroverlast, speciaal in het gebied langs De Linge. Nu maar hopen op een wat minder natte dag op de woensdag.

Het is zover



Als ik woensdagochtend de krant opsla zie ik dat het weercijfer voor vandaag in de provincie een 9 krijgt. Op Weeronline komt Leersum met een weercijfer 8 in beeld. Nou, die acht daar doe ik het zeker voor na zo'n vochtige week, dus op naar Overberg, waar de inschrijving is bij De Bosrand. Het vaste inschrijfteam van Casper Seijn, de organisator van deze tocht, wacht ons achter de tafel al op. Langzaam maar zeker stroomt de kantine vol en als het echt vol zit, staat de teller op 71 wandelaars. We mogen blij zijn met zo'n mooie opkomst.



Casper Seijn



Net voor de start



Na 100 meter al de bossen in

Winterwandelen

Na honderd meter lopen over een asfaltweg trekken we gelijk het bosgebied in voor de eerste lus van een kleine 15 kilometer. Het begint gelijk met een stuk vals plat. Klimmetjes zullen we later op de dag nog voor de kiezen krijgen. Via het Amerongse Bosgebied voert de tocht naar het Leersumse Bos. Keurig op schema bereiken we na zo'n zes kilometer de Leersumse Plassen. Door de nachtvorst heeft het landschap een winterse uitstraling en het heerlijke zonnetje maakt er een fantastische, wintersportbeleving van. Regelmatig houden we even stil om de groep zo goed als kan bij elkaar te houden. De smalle paadjes zorgen ervoor dat er een lang lint ontstaat, want je wilt wel zicht houden op de boomwortels op de grond, maar ook moet je genieten van de schoonheid om je heen.



Een winters plaatje

Na de 'wagenerust' de plas rond en tussen de plassen door, op naar de erwtensoep



We vervolgen de tocht om de Leersumse Plassen. Via een smal, gelukkig door de vorst goed te belopen dijkje, steken we tussen de 1^e en 2^e plas terug naar de plek waar we de route om de waterpartijen begonnen. Vervolgens duiken we weer de bossen in. Dan volgt een stukje over verharde wegen. Daar genieten we van het buitengebied met overal paarden, die ons nieuwsgierig volgen. Nog een kort stukje door het bos en de eerste 15 kilometer zit erop. De bestelde erwtensoep wacht, waar anderen van een broodje kroket genieten.

Lopend over smalle paadjes

Casper draagt zijn taak over en dan gaat er wat later iets mis

Daar Casper in het tweede deel mede de verzorging gaat regelen, vraagt hij mij voorop te gaan lopen met de GPS. "Geen probleem," zeg ik. Wel weet ik uit de voorbeschouwing dat het pittige klimmetjes en smalle bospaadjes worden. Daarnaast staat er: Na de rust zwerven we nog een leuk stukje over de Amerongse Berg. Verder zouden hier en daar wat bomen over de route liggen, aldus Casper. Dat blijkt te kloppen, al snel lopen we stijgend een smal, slingerend paadje op en ook de bomen over het pad ontbreken niet. Dan komt er een probleem met de GPS.



Slingerende paden



2^e keer de berg op



Rust. "Nou. die Peter...!"

Het pijltje staat precies tussen twee paadjes dicht bij elkaar. Helaas staat er op de GPS geen pijltje bij de lijn, welke de looprichting aangeeft. Ik kies..... naar even later blijkt, het verkeerde spoor. We waren bijna boven op de Amerongse Berg en voor mijn gevoel dalen we nu weer af richting start. Mijn bange vermoeden wordt bewaarheid. Ik zie, helaas te laat, dat het fout gaat. Na een kort overleg besluiten we toch, nu over een mij bekende route de Amerongse Berg nogmaals te beklimmen. Gelukkig komen we boven bij de P-plaats, met zo'n 2 kilometer extra in de benen, en daar is de wagenrust. De meeste wandelaars maken gelukkig geen probleem van mijn misser en genieten van het aangeboden lekkers. De stemming lijdt er gelukkig niet onder.

Na wat inkorten toch terug bij De Bosrand

We vervolgen nu de oorspronkelijke route, tot we na een schitterende afdaling weer bij een asfaltweg komen. Daar staat Casper en stuurt ons over de weg rechtstreeks terug. Nog voor viere, met ruim 24 kilometer op de GPS, arriveren we bij De Bosrand. We hebben de uitdaging volbracht en dat geeft een goed gevoel.

Het prachtige weer, de mooie route en prima verzorging zorgden weer voor een topdag. Casper en je team, bedankt.

Naar ik hoop wordt je 1^e Jan van Schaffelaartocht op 8 februari a.s. net zo'n succes.



Peter Lissenberg

DE REEUWIJKSE PLASSENTOCHT VAN 25 JANUARI

Aankomst bij De Brug

Als we bij zalencentrum De Brug arriveren zitten de heer en mevrouw Bavelaar, de gastvrouw en gastheer van de tocht van vandaag, al klaar achter de inschrijftafel. Ze zijn benieuwd hoeveel mensen, mede na de oproep in het plaatselijke huis aan huisblaadje, op de tocht afkomen. Ik zit nog maar net met een kop koffie of een verslaggever, gewapend met camera en microfoon, benadert mij. Hij is door het krantenbericht nieuwsgierig geworden en heeft besloten vandaag mee te wandelen en een verslag te verzorgen op de plaatselijke zender. Ik voorzie hem van de eerste informatie. Als het tijd voor vertrek is, staan er 52 personen klaar om van de tocht rond de plassen te gaan genieten.



De inschrijving gaat vlot



Kort een buitenwijk door en dan.....smalle dijkjes



Op naar de Oukoopse molen.



Bij de start houden we nog 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden wandelaar Corrie Hemelop, die velen uit de groep goed kennen. Dan zet de stoet zich, inclusief de verslaggever in beweging. We gaan de straten van Reeuwijk Brug door en al snel belanden we op de smalle dijkjes, die zo kenmerkend zijn voor dit veengebied. We passeren Sluip-wijk, dat tot 1870 een zelfstandige gemeente was. Een klein kerkje uit 1862 vraagt onze aandacht. Een kwartiertje rest ons nog tot de wagenrust, die wat vroeg in de route zit. Een logische keuze, omdat hier met de auto over de smalle dijkjes rijden een uitdaging vormt. Daar worden we opgewacht door de Anne-Marie en haar zus Wilma. Zij verwennen de groep met drinken en een heerlijke koek. Direct gaat de tocht daarna het weiland in, richting de Oukoopse molen, welke reeds van verre te zien is in dit weidse landschap. Bij de molen klimmen we de dijk op en genieten van het uitzicht.



Even een uitdaging, waarvan we onder de schoenen nog lang plezier hebben

De kleidijk blijkt niet geheel droog te zijn, zodat zich al snel een aardig laagje klei onder de wandelschoenen vormt. Ook wat overstapjes over hekwerken, die ervoor moeten zorgen dat de schapen 's zomers alleen de dijk begrazen, zorgen ervoor dat de groep nogal uit elkaar valt. Bij de uitkijktoren, die aan het eind van de dijk ligt, waar we weer op het asfalt komen, wachten we, tot we weer compleet zijn. Een aantal mensen probeert de schoenen schoon te krijgen, door deze aan de brugrand af te vegen. Zinloos blijkt wat later, want na het zeer fraaie Kippendijkje keren we terug op de kleidijk. Het laat zich raden hoe de schoenen er na 100 meter al weer uit zien.



Overstapjes op de kleidijk



Die klei moet eraf!



Een heerlijk paaseitje

We keren terug naar De Brug

Als de groep weer bij elkaar is, volgt een stuk van ca. 2 kilometer langs de rand van de plas. Met een stuk over het strandje, waar het op zomerse dagen vol moet liggen, komen we weer bij de dames van de verzorging. We worden getrakteerd op een paaseitje. Daarna is het nog zo'n 2 kilometer langs het Landal vakantiepark en door de nieuwbouw en dan zit de eerste 15 kilometer erop. Even een half uurtje genieten van de warmte binnen en de geboden, veelal warme consumpties en versnaperingen.

De laatste 10 kilometer komen eraan

Keurig op schema vertrekken we voor een lus langs de Breevaart naar de Goudse Hout. Onderweg passeren we nog een oud sluisje, waar het verschil in waterhoogte goed te zien is. De Goudse Hout is een aangelegd recreatiegebied, waar het bij mooi weer razend druk kan zijn. Nu zijn het hoofdzakelijk Soppers, die de paden 'onveilig' maken.



Een lange rij kleurt het landschap



Het oude sluisje



Tijd om weer te verzamelen

Op de smalle paadjes ontstaat al weer snel een lang lint, waarschijnlijk ook omdat bij een aantal wandelaars de schoenen nog steeds zwaar zijn van de klei eronder. Net na een bruggetje, de hoeveelste vandaag weet ik niet, is een parkeerplaatsje. Ik besluit om daar weer te wachten tot een ieder bij elkaar is, niet wetend dat er 200 meter verder de dames van onze verzorging staan te wachten met een chocolade versnapering. Kortom, voor velen twee rustmomentjes kort na elkaar. Dan volgt al snel de Reekade, een weggetje tussen twee grote plassen door. Velen zijn blij dat aan het einde van de dijk het bordje met Breevaart staat, want dat betekent dat de finish nabij is. Keurig voor vier uur arriveren we bij De Brug, waar we afscheid nemen van elkaar. Huib, Anne-Marie en Wilma bedankt voor de weer geweldige wandelervaring.

Peter Lissenberg

PS 1: Onze wandelende reporter en verslaggever zet zijn verslag aankomende week op: www.BR6.NL. Je kunt daar dan de reportage vinden. Naar we hopen weer een goede PR voor Samen op Pad.

PS 2: Woensdag 1 februari is er geen SOP-wandeling, dus mogelijk bij aardig weer een kans om nog eens een ZOP-tocht op de agenda te zetten. Ook een wandelplaatje kun je daarvoor, indien gewenst, nog steeds aanvragen. Tot ziens in Barneveld.