



*Een keer vallen
bij het soppertje
is niet erg,
blijven liggen
wel.*

Nieuwsbrief nummer 17

Werkhoven, 19 oktober 2023

VAN DE REDACTIETAFEL ...

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor:

- Korte terugblik op 15 jaar groepswandelen;
- 2^e Rondje Mooi Rhenen;
- 2000 jaar op de barricaden deel II;
- De wandelkalender.



KORTE TERUGBLIK OP 15 JAAR GROEPSWANDELEN



*Gezellig napratend bij
VV Hoogland*

Vier oktober jl., het lijkt alweer lang geleden, vierden we ons 15-jarig jubileum groepswandelen. We mogen daar van een zeer succesvolle dag spreken. Hans Mulder had, zoals gebruikelijk bij een jubileum, Rondje Amersfoort voor ons uitgezet. Vooraf en naderhand kregen we nog een aantal reacties binnen. Dit betrof felicitaties en lovende woorden naar aanleiding van deze bijzondere dag. Langs deze weg wil ik alle mensen die reageerden bedanken en nogmaals een pluim geven aan degenen die dit 15-jarig jubileum tot zo'n groot succes maakten.

Peter Lissenberg

2^e RONDJE MOOI RHENENTOCHT 11 OKTOBER 2023

Nog nauwelijks bekomen van de feestelijkheden van vorige week woensdag in Hoogland gaan we vandaag in Rhenen beginnen aan het 16^e seizoen van Samen Op Pad. Organisator Casper Seijn heeft de tocht "2^e Mooi Rhenentocht" genoemd. Mooi is het zeker in Rhenen, gelegen aan het eind van de Utrechtse Heuvelrug. Het is ook een favoriete plek van Casper, want we zijn er al vaak geweest. Zo ook vandaag, maar elke keer wordt ons een nieuw parcours voorgeschoteld.

Precies om 10 uur beginnen we en lopen eerst in oostelijke richting naar beneden, naar de Nederrijn. Daardoor hebben we een prachtig zicht op de Cuneratoren, de trots van Rhenen. Een sightseeing volgt langs oude stadsmuren, door pittoreske straatjes, door een park met de Binnenmolen, langs de kerk en de toren en tot slot langs het restaurant "De Koning van Denemarken".



Pittoreske straatjes

DE UITERWAARDEN



In de uiterwaarden

Dan gaan we de Palmerswaard in, een uiterwaard langs de Nederrijn dat een ecologische schakel vormt tussen de Blauwe Kamer en de uiterwaarden bij Elst en Amerongen. Uitgekomen op de provinciale weg lopen we het Landgoed De Tangh in. Bij de Defensieweg had ik eigenlijk wel graag de wagenrust gehad, maar we moeten nog een stief kwartiertje. Na deze verkwikkende pauze komen we in de Willem III plantage van het Utrechts Landschap.

Het is een begrazingsgebied en het betreden is op eigen risico. Nou is het tegenwoordig voor onze groep sowieso toch al een risico om de gebieden van het Utrecht Landschap te betreden, maar dat is van een andere orde. Het gebied is glooiend en doet daardoor wat buitenlands aan. We zien er sneeuwsmeltwaterdalen uit de laatste ijstijd en ook halfwilde Gallowayrunderen. Ze laten zich gewillig fotograferen.

LUNCHPAUZE BIJ DE PAARDEN

Het laatste stuk vóór de grote pauze voert ons door het landgoed Prattenburg. Dan komen we aan bij de gezellige manege Blauwendraad, idyllisch gelegen tegen Kwinteloijen aan. Hier kunnen jong en oud paardrijlessen nemen, maar ik kom alleen voor mijn thee en broodje kroket. Ik mag bij het organiserend comité komen zitten. Gezelligheid kent geen tijd, dus een half uurtje is daardoor veel te snel om. Na een bedankje aan het adres van de drie serveersters gaan we weer verder. We doen de landgoederen Kwinteloijen (sport en dagkamperen) en Dikkenberg (oase van rust en leuke doorkijkjes) aan. Bij de Nieuwe Veenendaalseweg is de tweede wagenrust. Hier moet ik helaas afhaken. Ik kan met Casper en Henk me rijden. Dat is ook een belevenis op zich. Casper parkeert de auto bij een tunnel onder het spoor door aan de rand van Achterberg om de groep weer aan te zien komen. Hij laat mij het draaiboek zien, waarin alles tot in de puntjes opgeschreven staat inzake routebeschrijving, rustpunten, EHBO, wandelboekplaatje etc. etc. Zo'n tocht uitzetten is echt geen peulenschilletje, hoor, daar mogen we wel eens bij stil staan.

Henk verwent ons



LAATSTE LOODJES



De laatste kilometers

Bij het begin van de Laarschenberg, net buiten Achterberg, staan we de groep nog eens op te wachten. De Laarschenberg, is begroeid met naald- en loofbos. Langs de bosrand en begroeiingen kan men in de schemering kleine groepjes reeën tegenkomen. Vanaf de top heeft men een prachtig uitzicht over de Gelderse Vallei. Vanaf die berg en achter Ouwehands Dierenpark om wordt deze prachtige tocht om 15.33 uur bij Café Cunera beëindigd. Ik zie enkele wandelaars naar de trein hollen.

Het was weer een wonderschone dag. Hulde en dank aan Casper voor deze tocht. Dank aan Henk, Wilma en Corrie voor de ondersteuning.

Dank ook aan de wandelaars voor de gezelligheid. Ik heb als vanouds genoten.

Zeist, 13 oktober 2023
Jeannette van Buuren



2000 JAAR OP DE BARRICADEN DEEL II 18 OKTOBER 2023

Vandaag gaat de rit naar Schalkwijk om deel te nemen aan de wandeling in de historie van de diverse forten en verdedigingswerken. Op 20 september jl. maakten we, bij de eerste tocht van Leo Verhoef, al kennis met de forten bij Bunnik en Utrecht en vandaag voert de tocht ons langs de forten bij Schalkwijk en Tull en 't Waal.

Op naar lus één van het achtje

We vertrekken via de Jonkheer Ramweg en gaan langs de Tuin van Jonkheer Ram, de plek waar ooit ridderhofstad Schalkwijk lag. Het kasteelterrein is nu een archeologisch monument. Er ligt een bloemen- en kruidentuin, zoals deze er in de 17^e eeuw uit moet hebben gezien. Nu ligt daar de plaatselijke ijsbaan, voor winters met mooi vriesweer. Wie weet komt schaatsen er nog eens van. Een paar kilometer verder maken we uitgebreid kennis met Werk aan de Groenweg. Bij dit verdedigingswerk maken we kennis met 55 betonnen groepsschuilplaatsen. Het is aangelegd tussen 1914 en 1918 ter verdediging van Fort Honswijk. We komen bij de Lekdijk en lopen daar via de uiterwaarden, wat overstapjes nemend, richting Fort Honswijk. Net ervoor gaan we de dijk op en af. Daar staat Ria Verhoef klaar met de versnaperingen. Wagenrust een is weer picobello verzorgd. Vervolgens brengen een bezoek aan Lunet aan de Snel. Van bovenaf heb je een prachtig uitzicht over het omliggende land. Langs het Inundatiekanaal keren we terug richting Tull en 't Waal. Dan volgt er de keus: Wil je met het trekpontje over naar het klompenpad, of loop je een aantal meters extra? De groep splitst zich redelijk gelijkmatig op, zodat we niet veel later gezamenlijk het anderhalve kilometer lange klompenpad volgen, dat ons te midden van de weilanden terugleidt naar Schalkwijk. De dames in De Wiese staan al klaar om ons daar van broodjes kroket, tomaten- en/of champignonsoep te voorzien. We genieten van ruim een half uur rust.



Langs de Schalkwijksewetering



Brr, best koud



Drukke bij de trekpont

Nog een paar verdedigingswerken te gaan



Het Verdrongen Bos

Vanaf Dorpshuis De Wiese verlaten we Schalkwijk langs de Schalkwijksewetering. Een stuk verderop bereiken we Het verdrongen Bos. Dit ligt bij de kruising van de Kaaidijk en het Elpad. Het bos is hier een tiental jaren geleden onder water gezet. Dit vanwege het feit dat bij een periode van overvloedige regenval de wetering het water niet kwijt kan. Via een fraai vlonder pad maken we kennis met dit unieke natuurgebied. Een domein van veel watervogels, zoals de waterral. Overal zie de resten van het bos boven het water uitsteken.



De Ossenwaard

Wat verder, het Elpad volgend, bereiken we Werk aan de Waalse Wetering, gebouwd tussen 1875 en 1878. Doel was om oprukkende vijanden via de Vuylkoopstroomrug tegen te houden. Het omliggende land zou dan onder water gezet worden. Via het Waalsebos komen we bij de Lekdijk, waar we over een pad bij de Ossenwaard tussen twee zijarmen van de Lek wandelen. 's Zomers is dit een drukbezocht recreatiegebied, maar vandaag zijn wij de grootste groep bezoekers. Als we de Ossenwaard verlaten is er de tweede wagenrust. Opnieuw worden we met eten en drinken verwend. Dat heeft de familie Verhoef geweldig voor elkaar.

Fort Honswijk komt in zicht en daarna is het op naar de Wiese

De Lekdijk volgend bereiken wat later Fort Honswijk. Hier maken we kennis met een uniek verdedigingswerk. Het is het oudste en grootste torenfort van de Hollandse Waterlinie.

Uiteraard dus een rijksmonument. Het oudste deel dateert uit 1842. We wandelen het fort grotendeels door. Leo laat geen plekje ongezien. Daarna is het op naar Fort Werk aan de Korte Uitweg. Dit fort werd gebouwd tussen 1873 en 1897. Langs de Lange Uitweg, dit keer een straatnaam, keren we terug naar Schalkwijk.

Met dank aan allen die deze dag tot een succes gemaakt hebben. En wat hebben we weer geboft met het weer! Het zit de Soppers qua weer toch vaak mee.



Fort Honswijk

Peter Lissenberg

DE WANDELKALENDER

25 oktober 2023 Biltse Landgoederentocht

Startplaats: Cultureel- en vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. (De ingang ligt aan de Alfred Nobellaan!)

Inlichtingen: 06-10347516 of 06-86625050

1 november 2023 Bossen, boerderijen en kastelen

Startplaats: Hotel-café Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden.

Inlichtingen: 06-19222117

Let op: Raadpleeg altijd even de website voor informatie over de tocht en de mogelijke wijzigingen. (www.samenoppad-wandelen.nl)

Voor vragen en/of opmerkingen over onze tochten, mail naar:

voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl

wgw@samenoppad-wandelen.nl

hsmadema@hotmail.nl

We wensen jullie alvast veel wandelplezier.

