



*Wandel met
je hart en
je voeten
zullen volgen.*

Nieuwsbrief nummer 21

Werkhoven, midden december 2023

VAN DE REDACTIETAFEL ...



Voor de redactie zit het jaar 2023, met deze nieuwsbrief, er bijna op. Het Soppertje nummer 22 zal de jaarafsluiting zijn. Naar ik hoop genieten jullie in dit nummer weer van een terugblik op de tochten in Angeren en Voorthuizen en een kennismaking met de ervaringen van de parkoersbouwers van de nieuwjaarsstocht in Laren. Natuurlijk vind je ook de wandelkalender weer terug. In januari 2024 is er niet op alle woensdagen een tocht, dus is het mogelijk een suggestie om in een kleinere groep nog eens samen een **ZOP**-tocht te lopen. Op onze site is keus genoeg. Let wel even op dat tochten door bijvoorbeeld uiterwaarden nu minder geschikt zijn. Alvast veel lees- en wandelplezier gewenst.

Peter Lissenberg

SOP-TOCHT RONDJE LINGE EN WAAL

ANGEREN, 6-12-2023

De herkansing

Voor de tweede keer reizen we dit jaar naar Angeren. In het voorjaar stond er veel regen voor de dag van de tocht op het programma, al viel het op de dag zelf erg mee. De wandeling verliep grotendeels droog. Jan zette op een nog open datum de tocht nogmaals op de kalender. Ook de laatste weken is er veel regen gevallen en geven de weerapps een niet geheel droge dag aan. Het wordt echter een prachtige dag, met zelfs regelmatig zon. Wel heeft organisator Jan Lijkendijk de route aangepast, omdat de geplande route door uiterwaarden niet te lopen is.

De start op de sandalen

Als we bij Het Dorpshuis in Angeren arriveren, zijn een aantal vrijwilligers druk bezig om een kerstlandschap te bouwen met bergen en huisjes. Als het goed is, zullen we bij terugkomst het resultaat kunnen aanschouwen. Jan en Luuk zitten achter de inschrijftafel al klaar en bij aankomst zetten alle deelnemers hun naam op de bekende 'Kaart voor de geblesseerden'. Omdat ik weet dat we vandaag de uiterwaarden mijden, vraag ik Jan of er nog graspaden in de route zitten. Ik wijs hem op mijn sandalen, waarop ik de tocht het liefst wil lopen. "Geen probleem," zegt Jan.



Het inschrijfteam



Vol goede moed sta ik om tien uur aan het vertrek, met een niet al te grote groep wandelaars. Jan loopt gelijk een straat in, welke niet op de route in mijn GPS staat aangegeven. Kortom, een kleine aanpassing in de route ter plekke. Een tiental minuten later staan we op de dijk en bevinden we ons weer op de route.

Op naar een heuse (platte) wagenrust en Doornenburg

Na een kort stukje dijk wandelen we via Angeren terug richting Huissen. Tussen de kassen, waar bloemen en planten worden geteeld lopen we naar de Linge. Dit prachtige riviertje volgen we een aantal kilometers, terwijl de zon er steeds meer door komt. Overal om ons heen zien we vogels, zowel in de Linge als in de weilanden en akkers ernaast. Een paar pony's demonsteren wat verderop hun snelheid, naar ik hoop niet om ons tot meer spoed te manen. Het tempo zit er goed in en de groep blijft toch aardig bij elkaar. Na zo'n 7 kilometer informeert er iemand bij mij of we nog een wagenrust hebben. Bij vertrek had Jan ons drinken en iets te eten uit een grote bak mee laten nemen, dus ga ik er vanuit dat we ergens stoppen om deze zaken te nuttigen. Na zo'n 9 kilometer komt opnieuw de eerder gestelde vraag. Ik loop naar Jan. Hij belooft even naar een goede plek te kijken. Wat hij toen al wist, maar voor ons nog even geheim hield, was dat na ruim 10 kilometer inderdaad een rust gepland was. Over de Linge ligt een brug naar een agrarisch bedrijf, alwaar een platte boerenwagen buiten staat. Jan deelt daar stroopwafels uit en een appel. "Jullie wilden toch een wagenrust," grapt Jan. Nu is er een probleempje. Ik kom niet bij de wagenrust op mijn sandalen. De foto hieronder maakt wel duidelijk waarom.



Stroopwafel en appel worden bezorgd!



Doornenburg



Welverdiende rust bij GVA

Terwijl ik naar de kramsvogels kijk, die in de boomgaard neerstrijken om zich aan de appels te goed te doen, die daar nog in een groot aantal hangen, komt Jan als goede gastheer toch een appel en stroopwafel brengen. Dus met schone sokken, vervolg ik de tocht. Net over de helft van de route komen we, na het passeren van kasteel Doornenburg, aan bij de voetbalvereniging GVA voor de grote rust. Twee oudere vrijwilligers helpen ons daar tegen zeer klantvriendelijke prijzen aan iets te eten en/of drinken.

Op naar Gendt waar we genieten van de hoge waterstand in de Waal

Na de rust volgt Jan, die graag weer van de GPS route af wil wijken, toch maar de richting die in mijn GPS wordt aangegeven. Al snel komen we op de slingerende dijklangs de Waal, waar we een prachtig uitzicht hebben op de watermassa, die door deze rivier stroomt. Het langzaam dalende zonnetje maakt het schouwspel compleet.

Bij Gendt passeren we nog monument De Gans. Het beeld is een gent, een mannetjesgans. De plaatsnaam 'Gendt' verwijst overigens niet naar 'gans' maar waarschijnlijk naar het Keltische 'gena', dat 'samenvloeiing' of 'mond' betekent.

We volgen de dijk nog een stukje en draaien dan terug richting Gendt. Al pratend en op een goed te belopen ondergrond vliegen de kilometers voorbij. Opnieuw bij een boomgaard, een plek waar Jan zijn bijen heeft staan, houden we een korte rust.



De Gans van Gendt

Nog een uurtje te gaan



De laatste kilometer

Dan volgt er een lang fietspad, waarna we weer bij de Linge komen. Daar is even een korte stop om de troepen weer te verzamelen. In de verte zie je Angeren al liggen. Opnieuw een lang fietspad leidt ons naar het dorp. Na een paar korte straatjes staan we om kwart voor vier allemaal, na 26 km wandelen bij ons vertrekpunt. Binnen is de gehele dag aan het kerst-panorama gewerkt. Alleen het treintje dat moet gaan rondrijden, vraagt nog even alle aandacht van de vrijwilligers. Jan, je hebt ons weer een prachtige wandeldag bezorgd. Het was de wat verdere reis meer dan waard.

Peter Lissenberg

Gezien vanuit de organisator:

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM JE ROUTE VOOR TE LOPEN?

Nou, die vraag kunnen Frans en ik na vandaag duidelijk beantwoorden. De route van de Nieuwjaarstocht 2024 hebben wij op verzoek van Henk Dikken gemaakt.

Zaterdag 9 december jl. gingen wij de route controleren, dus wij waren lekker aan de wandel.

Onderweg kwamen wij bij een nieuw stukje natuur en daar werd ons zeer duidelijk

waarom je altijd de route moet controleren:

De Nieuwjaarstocht bevat een Nieuwjaarsduik!



Gelukkig konden wij snel een omleiding bedenken en hielden wij droge voeten.

Hopelijk staat het water op 10 januari 2024 minstens een halve meter lager en kunnen we toch de oorspronkelijke route gaan wandelen.

Ben je nieuwsgierig naar de Nieuwjaarstocht?

Dan zien we jullie daar graag.



Veronica Leijtens

SOP-TOCHT RONDJE VOORTHUIZEN 13-12-2023

Naar VVOP

Vandaag brengt de reis ons in Voorthuizen, alwaar Luuk Donswijk zijn debuut als organisator beleeft. Voetbalvereniging VVOP is voor vandaag als startplek gekozen. We zijn bij deze gastvrije vereniging met onze SOP-wandelaars al vaker gestart. Je verdiept je dan altijd even in waar je op bezoek gaat. Daar las ik een leuk stukje over de historie van deze club uit juli 1948. Een paar leuke feitjes: De contributie werd in die beginjaren vastgesteld op 25 cent per week. Veel comfort bevatte het terrein niet. Er stond een houten kleedlokaal met er tussenin een hokje voor de scheidsrechter en een ruimte van waaruit Henk van Essen de voetballers in de rust van thee voorzag en de toeschouwers van versnaperingen.

De wasgelegenheid bestond uit een drinkbak voor koeien en een pomp, die buiten voor het kleedlokaal stonden. De voetballers van VVOP gingen dan ook na de wedstrijd ongewassen naar huis. De gasten moesten noodgedwongen wel gebruikmaken van deze sobere wasgelegenheid. Hoe anders is dat nu. Een prachtige kantine, waar het goed toeven is.



Van inschrijving naar De Blokhut

Bij de inschrijving zitten Luuk van Donselaar, de organisator, en Hette ons al op te wachten. Er loopt een leuk clubje wandelaars binnen in de vijftig minuten, die voor de inschrijving staan. We moeten voor de wagenrust iets uit de doos of van de tafel meenemen, omdat in de bossen een wagenrust wat lastig te organiseren is in deze natte tijd. Om tien uur staan we buiten om van Luuk te horen waar de tocht vandaag heen gaat. Na het vertrek is er even verwarring over de route, omdat Luuk, vol vertrouwen het wel te weten, van de GPS-route afwijkt. Gelukkig wordt dit beginnersfoutje vlot hersteld en lopen we Voorthuizen uit het bosgebied in. Al spoedig blijkt dat het de laatste weken en dagen fors geregend heeft, want overal staan weilanden blank. Voor ons betekent dat, dat we er vandaag regelmatig de kantjes vanaf zullen lopen, kortom slalommen om de plassen. Vooral in het bos is het hier en daar glibberen en glijden. Een groot deel van het parkoers herken ik nog uit de tijd dat we vanuit Putten de Sagambiara-Walk organiseerden. Namen als de Prinsenweg en de Hunnenweg en de Oude Nijkerkerweg roepen allemaal herinneringen op. Op een plekje in de bosrand bij Krachtighuizen hebben we de eerste alternatieve wagenrust.



Luuk bij vertrek



Er zit zo'n acht kilometer op. Helaas vallen er wat druppeltjes, die een aantal minuten voor de grote rust overgaan in een kort, maar hevig, buitje. Dat betekent het eind voor het foto's maken met de Canon voor vandaag. Na de rust moet het mobieltje zijn fotokwaliteiten gaan bewijzen. Na twaalf kilometer bereiken we de sfeervolle rust De Blokhut in Putten. Daar genieten we van een heerlijk, zelf bereid soepje dat tegen een aantrekkelijke prijs wordt aangeboden. Ook de gebruikelijke broodjes kroket ontbreken niet op de menulijst.

Een echte SOP-tocht

Klaar voor de laatste dertien kilometer en het is weer droog...

Om even na enen staan we weer buiten en blijkt de bui overgetrokken te zijn. Het eerste deel van de tocht loopt nu over goed begaanbare landwegen en fietspaden. We rekenen ons nog niet rijk. Terecht, want als we weer het bos in duiken staat al spoedig het gehele pad onder water. Na wat slingeren om, en soms door de plassen, zie ik een mogelijkheid om een weiland in te duiken waar het waterpeil iets lager staat. Wel is het genieten van de rust hier. Er zijn nog een paar kleine valpartijtjes, gelukkig zonder ernstige gevolgen. In heel wat huisgezinnen zal de wasmachine zeker overuren draaien omdat de kleding toch wel wat modderspatten vertoont.



Droog na de rust

Even over goed begaanbare wegen



Na zo'n achttien kilometer wordt er gestopt voor de tweede virtuele wagenrust. Daar ligt een weiland, dat onder water staat. Het lijkt wel een ven, waarin de bomen zich prachtig weerspiegelen. Na het oversteken van de Voortuizerweg (we komen dus weer in de buurt van de eindstreep), volgt nog een prachtig stukje natuur. Daar staat ook alles links en rechts van ons pad onder water. Omdat we inmiddels ruim over de 20 kilometer zitten, besluiten we de route aan te passen en verdere waterpartijen op de paden te vermijden. Via een goed te lopen fietspad gaat het richting de eindstreep.



Geen ven, maar een weiland



De 'wagenrust'



Hier en daar wat drassig

Petje af voor Luuk, vindt ook de vrachtwagenchauffeur

Bij het viaduct over de ringweg, vlak voor we Voortuizen binnenlopen, neemt Luuk de eerste complimenten van de wandelaars in ontvangst. Er passeert op dat moment ook een vrachtwagen, die voor een stevige windvlaag zorgt. Luuk ziet direct zijn petje van zijn hoofd vliegen. Hij vertelde bij de grote rust nog zo trots dat hij het al zo lang heeft en dat het zo snel droogt. Nou Luuk, dacht ik direct, ik neem inderdaad mijn petje voor je af, omdat je ons weer een mooie, echte SOP-tocht, bezorgde. Omdat we al om kwart voor vier, na net geen 25 kilometer binnen zijn, is er nog even tijd om iets te drinken en na te praten. Een heerlijke wandeldag zit er weer op. Volgende week op naar Gouda, de stad van de stroopwafels...mmmm.

Peter Lissenberg

DE WANDELKALENDER

20 december 2023 Stroopwafeltocht Gouda

Startlocatie: VV Haastrecht Sportpark Wilgenoord, Provincialeweg West 3, 2851 EH Haastrecht

Inlichtingen: 06-22212990

27 december 2023 5^e Kwinkeloijentocht

Startlocatie: VV DOVO, Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal

Inlichtingen: 06-15214903

Let op: Raadpleeg altijd even de website voor informatie over de tocht en de mogelijke wijzigingen. (www.samenoppad-wandelen.nl)

Voor vragen en/of opmerkingen over onze tochten, mail naar:

voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl

wgw@samenoppad-wandelen.nl

hsmedema@hotmail.nl



We wensen jullie alvast veel wandelplezier.