



*Het Soppertje  
blijft een  
toppertje*

Nieuwsbrief nummer 3

Werkhoven, half februari 2024

VAN DE REDACTIETAFEL ...



**De nieuwsbrief die jullie nu kunnen lezen is de 100<sup>e</sup> uitgave van Het Soppertje.**

Er is in de jaren, dat deze verschijnt, heel wat veranderd. De frequentie, nu circa eens in de veertien dagen, is drastisch verhoogd en ook de opmaak is in de loop der jaren aangepast.



*Het Soppertje*

*Zo zag de kop er bij de start uit*

Dit alles om voor meer leesplezier te zorgen en jullie maximaal te informeren.

Tijdens de corona lockdown zijn we met jullie in contact kunnen, blijven middels Het Soppertje. Er was gelukkig genoeg stof om over te schrijven, omdat toen in rap tempo een aantal ZOP-tochten het levenslicht zagen. Wandelaars bleken bereid om een stukje over hun ervaringen met een ZOP-tocht te schrijven, zodat er toch kopij binnen kwam. Ook de nieuw bijkomende tochten konden we zo onder jullie aandacht brengen. Daarnaast bleken er een aantal wandelaars bereid om zich beschikbaar te stellen voor een interview, of een stukje te schrijven, waarin we kennis maakten met hun andere bezigheden naast het wandelen. Dus bleven we aan de wandel, al was het in een kleinere setting, en maakten de meesten voor de tocht een bedrag. Dankzij die bijdragen konden de kosten van de website, aansluiting bij de SGWB, e.d. bekostigd worden. Ook kwam er voor de goede doelen zo nog iets binnen.

We zijn zo **samen**, zoals het hoort bij Samen Op Pad, een lastige tijd doorgekomen. Na de herstart van het groepswandelen weten gelukkig weer steeds meer wandelaars de weg naar ons te vinden.

Tenslotte nog een woord van dank aan de wandelaars die bereid waren (en zijn) om een verslag van een SOP-wandeling te schrijven. Zo krijg je wat meer variatie in de schrijftrant. Kortom: Genoeg redenen om Het Soppertje, als een verbindende factor, voorlopig in de lucht te houden. Op naar een volgende mijlpaal.

Verder in dit nummer:

- Een verslag van Rondje Oranjestad in Buren;
- Een berichtje uit IJsselstein;
- Een verslag van Tussen Lek en IJssel vanuit Schoonhoven;
- De wandelkalender.



*Peter Lissenberg*

## Een berichtje uit IJsselstein

Beste SOP-pers,



Begin oktober 2023 moest ik jullie berichten, dat ik hielspoor had. Ik werd toen verblijd met een mooie kaart met jullie namen als blijk van medeleven.

Na een pijnlijke periode, maar ook met veel oefenen, was dit euvel overwonnen en kon ik gaan denken om weer een wandeling te maken.

Zaterdag 3 februari was het zo ver en ging ik op weg naar Geldermalsen. Alles verliep goed tot ik bijna 10 kilometer gelopen had. Opeens was het evenwicht even weg en smakte ik ter aarde. Ik keek naar mijn hand en zag, dat de ringvinger in een haakse bocht richting pink stond. In een reflex zette ik hem recht.

Door de organisatie ben ik keurig thuisgebracht.

Later in het ziekenhuis bleek de vinger toch gebroken te zijn. Daar werd nog bij gezegd, dat ik hem al redelijk goed had "gezet". Op de foto was te zien, dat het botje in meerdere stukken lag. Voorlopig dus in het gips.

Tot mijn verrassing lag donderdag, na de SOP-tocht Buren, weer een mooie kaart in de bus met de wens voor een voorspoedig herstel en de namen van de SOP-pers.

Hartelijk dank opnieuw voor jullie medeleven. Het doet goed als mensen aan je denken. Zodra het gips er af is en ik weer iets met de hand kan / mag doen hoop ik jullie weer te ontmoeten.

Een vriendelijke groet uit IJsselstein,



*Bert Kroon*

## RONDJE ORANJESTAD 7 februari 2024

Voor de 3<sup>e</sup> 'Samen-Op-Pad'-tocht van 2024 zijn we vandaag te gast in het koninklijke Buren, schitterend gesitueerd in de Neder-Betuwe, aan het korte riviertje De Korne, welke een zijtak is van de Linge.

In 1995 vierde het stadje Buren 600 jaar stadsrechten.

Men organiseerde toen o.a. een bijeenkomst voor mensen, die de achternaam 'Van Buren' hebben, of mogelijke variaties daarop. Ik was er ook bij en het was heel bijzonder.

We vertrekken vanuit restaurant De Hofhouding. Ik zie Casper Seijn, de organisator, en de dames Wilma en Corrie, die de inschrijving verzorgen.



Na een woord van welkom van Casper vertrekken we prompt om 10.00 uur. We schieten gelijk een plantsoen in, waar de sneeuwkllokjes weelderig groeien en bloeien.



*Molen De Prins van Oranje*

We lopen met een grote bocht om Buren heen, langs de stadstuin Radiant. Op een dijk langs de Korne worden we aangesproken door een echtpaar, dat vraagt waar onze groep toch vandaan komt. Nico van Ee en ik maken graag reclame voor "Samen op Pad" en nemen de tijd om daar over te vertellen. Zodoende raken we een beetje achterop, maar geen paniek, want als we weer op de stadsmuur lopen zien we nog een paar mensen, die later in de Weeshuislaan uitgebreid stil staan bij het voormalig Koninklijk Weeshuis. Achter de stadsmuur gaan we verder en komen bij de grote rotonde.

In de Ridder Allartlaan breekt opeens het Oranjezonnetje door. Dat is boffen. Als we de Kerkstraat van Erichem in lopen, komen we langs het enige hotel van het dorp, n.l. een bijenhotel. Dan langs zeer zompige boomgaarden, waarin de bomen met wortels en al staan te blauwbekken.

Weldra zien we Casper op de hoek van de Tielseweg en de Provincialeweg. Even rust. In Kerk-Avezaath zien we mooie kleine huizen met toepasselijke opschriften, we zien een leuke wegwijzer en de chique villa Teisterbant. Oorspronkelijk gebouwd in de 13 eeuw, maar herbouwd rond 1788.

Dan is het even met de rust gedaan, want we steken de snelweg A15 over. Horen en zien vergaan, want ook de goederentrein op de daarnaast gelegen peperdure Betuwelijn rijdt op dat moment onder ons door. Met een ommezwaai weer de A15 over en dan komen we bij het dorpshuis "De Avezathen" in Kerk-Avezaath. Even rust, even helemaal niets. Ik sluit me aan bij de toog voor mijn kopje thee en broodje kroket. Het fijne is als je even moet wachten, dat je leuke verhalen hoort en ook suggesties voor dit verslag.



Na de hoofdrust gaan we de wijde wereld weer in. Op een gegeven moment slaan we een graspad in, dat zo modderig is, dat we vandaag de afgekorte benaming van onze club alle eer aan doen. Maar volgens mij vindt niemand dat erg, want men blijft maar doorkletsen met elkaar. Dan volgt een routewijziging. Oorspronkelijk mochten we door een boomgaard wandelen. Dan moest er een hek geopend worden. Toen Casper van tevoren nog eens opbelde, trok de eigenaar ineens zijn toestemming in. En daar sta je dan als organisator.

We krijgen eerst nog een sapje en een koek. Even rust. Daarna vervolgen we de route via wijngaard "Betuws Wijndomein". We komen op een klompenpad en maken daar een extra lus, om de 'verloren' kilometer te compenseren. Later komen we toch weer op de route en zo is het eind goed, al goed.

Aan de Erichemsekade staan prachtige boerderijen en herenhuizen en die hebben ook nog het uitzicht op de Linge. Langs een troosteloze camping, waar niets koninklijks aan is, komen we zo zoetjesaan bij het eindpunt. We lopen Buren binnen via de Peperstraat. Hier zijn kleine winkels met leuke snuisterijen en lekkere chocolade.

We gaan achter de Sint-Lambertuskerk om waar Willem van Oranje met zijn Anna trouwde. We komen langs een restaurant waar ik in de hal eens een gedichtje van een tevreden toerist las en wat ik u niet wil onthouden:



"Op een herfstdag was ik in Buren,  
Daar waaide een wind, een hele gure.  
Ik wandelde daar hand in hand.  
En zag een mooi restaurant.  
Het was er gezellig, keurig en net  
Een aardige juffrouw had verse koffie gezet.  
Ik kom beslist nog eens terug voor een diner  
En dan neem ik mijn hele familie mee."

Daarna krijgen we nog een soort sightseeing. We gaan door de Rodeheldenstraat, Jodenkerkstraat, Kniphoeck, Buitenbuurt en komen om 15.46 uur weer uit bij de dames van De Hofhouding.

Vanuit mijn hart dank ik iedereen voor de organisatie, begeleiding, belangstelling en leuke verhalen. Ik vond het een mooie waardige dag.

Ik eindig dit verslag met een koninklijke groet.

Zeist, 9 februari 2024,  
*Jeannette van Buuren.*



## **TUSSEN LEK EN IJSSEL 14 februari 2024**

### **Na Oranjestad Buren nu de Oranjeplaats in Schoonhoven**

Vandaag voert de tocht ons voor vertrek naar de Oranjeplaats in Schoonhoven. Daar is in het gebouw van WelZijn Krimpenerwaard de inschrijving. Het is daar voor ons de vijfde keer dat we vanuit deze gezellige locatie vertrekken. Bij de koffie of thee, voor een vriendenprijsje, zit ook nog een plak cake.

We gaan vandaag onze kennis over de Zilverstad en de Krimpenerwaard vergroten. Schoonhoven is als Zilverstad al bijna zeven eeuwen oud. Toen de kasteelheren van Schoonhoven in de 14de eeuw opdracht gaven aan de lokale zilversmeden tot het vervaardigen van zilveren en gouden objecten, konden zij niet bevroeden, dat hiermee de grondslag werd gelegd voor de huidige nationale Zilverstad.

### **Eerst een stukje historie**

Na de start maken we eerst een rondje door de binnenstad van deze historische plaats. We lopen langs de haven, de Bartholomeuskerk en het oude stadhuis. We lichten er even de Bartholomeuskerk uit. De kerk dateert uit de 13<sup>e</sup> of 14<sup>e</sup> eeuw. In 1354 werd er voor het eerst melding gemaakt van een kerk gewijd aan apostel Bartholomeus. In de kerk is in 1627 ook Olivier van Noort begraven. Geschiedkundigen onder ons kennen hem nog uit de tijd van de ontdekkingsreizen. Hij is minder bekend dan Willem Barentsz, waarvan de reis mislukte. De reis van Van Noort lukte wel, al was het na het overwinnen van allerlei hindernissen. In 1598 vertrok hij met de schepen Mauritius en Frederik Hendrik en de jachten Eendracht en Hoop vanuit Rotterdam. Hij rondde als eerste werkelijk de gehele wereld. In 1601 kwam hij terug in Rotterdam en had daarmee zijn missie volbracht. Bij de Veerpoort (gebouwd in 1601) die we passeren, staat nog een monument van Olivier van Noort. Die Veerpoort is de enige overgebleven poort van de 'Zilverstad'. Boven de poort is nog de woonruimte te zien van de poortwachter, die hier tot 1862 dienst deed. Na nog een stukje binnenstad en de nieuwbouwwijk, lopen we naar Bonrepas.



*Huib, bij vertrek*



*De Veerpoort bij monument van Van Noort*



## Wat moet je over de Bonrepas weten?

De Bonrepas is een buurtschap dat in de vorm van een lintbebouwing langs de Vlist ligt en het is tevens de naam van de daar gelegen molen uit ca. 1600. Bonrepas betekent eigenlijk goede, lekkere maaltijd. Naar verluidt is deze naam te danken aan het feit dat ene Lodewijk hier een bon repas (goede maaltijd) kreeg aangeboden. In die tijd was het nuttigen van een behoorlijk maal kenmerkend zo bijzonder dat er een heel buurtschap naar vernoemd werd.



*Molen Bonrepas*

Een andere versie is dat de Graaf van Blois uit geldgebrek zijn bezittingen langs dat deel van de Vlist verkocht voor net voldoende geld om er een feestmaaltijd van aan te richten. Wat waar is, we kunnen het niet zeker weten.



*Zo stond dat in de geschiedenisboekjes*

Bij Bonrepas vindt op 28 juni 1787 aan het riviertje de Vlist, aan de weg van Schoonhoven naar Haastrecht, de aanhouding plaats van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V.

De patriotten begeleiden haar naar de Goejanverwellesluis in Hekendorp en voorkomen zo dat de prinses door Haastrecht reist, een stad met veel Orangisten.

Deze gebeurtenis is bekend geworden als de aanhouding bij Goejanverwellesluis. Gelukkig worden wij alleen opgehouden door Anne-Marie en Christaine, die de wagenrust weer voor hun rekening nemen. We mogen als SOP-pers toch wel dankbaar zijn met zulke gemotiveerde verzorgers.

## De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan

Als we de Vlist volgen zien we overal nog de bokpalen voor de elektriciteitsdraden en lantaarnpalen. Vrijwel overal zijn de kabels in ons land onder de grond weggestopt, maar hier nog zichtbaar. Ook komen we het Kraamvrouwenpad tegen. Vanaf 1732 deed dit pad dienst als route voor de arts en vroedvrouw, die vanuit Stolwijk de vrouwen in Vlist van kraamhulp moesten voorzien. Het miezert aan een stuk door en in een weiland wordt het nog echt soppen, maar wat is het prachtig. Als we na 3 kilometer weer bij een asfaltweg komen staat daar Anne-Marie voor de 'Valentijnsrust'. Een chocolade hartje maakt ons meer dan blij. We lopen via Bilwijk naar datzelfde Stolwijk en melden ons voor de grote rust bij Het Kwartier. We hebben er inmiddels zo'n 15 km kilometer op zitten.



*Anne-Marie*

In deze moderne accommodatie heeft de tijd zeker niet stilgestaan.

We genieten er van de soep, bekende broodjes, kroket e.d. Het bevalt daar zo goed, dat we er twee kwartieren voor nemen.



## Terug naar de Zilverstad

Weer aangesterkt vervolgen we onze weg over dijkes en langs lange vaarten. Overal zie je de boerderijen, die hier in de streek soms al eeuwen liggen. We genieten hier van de rust, die alleen verstoord wordt door het geluid van vogels en de 'kakelende' groep Soppers. We lopen via Bovenkerk naar de Bergvliet. Via een smal bruggetje komen we op de Bergvlietkade. Dit bruggetje is nat door de regen, wiebelt wat en kent nog drie extra overstapmomentjes. Dit zorgt bij sommigen voor spanning en bij anderen voor hilariteit. Niet veel verder, bij de Schoonouwenweg, wachten Anne-Marie en Christiane ons op voor de tweede wagenrust.

Er volgen nog twee lange dijken, de Bergweg en de Kadijk. Dan lopen we Schoonhoven weer binnen. Langs de buitenrand gaat het richting ons vertrekpunt. Om ca. 16.45 uur lopen we weer het gebouw van WelZijn binnen. Tijd voor een kopje koffie en meege-nietend van bingo spelende ouderen. Dank voor deze geweldige wandeldag.



*Spreekt voor zich...*

### Nog even het weer van vandaag

Ondanks het feit dat we vaak erg veel geluk hebben met het wandelweer op de woensdagen was het vandaag met al dat miezeren toch wat erg afwijkend van de weer app van Buienradar. Die gaf ons nog een aantal droge uren. Toch bleef de stemming in de groep zonnig en sopten we er weerlustig op los.

*Peter Lissenberg*

## DE WANDELKALENDER

### 21 februari 2024 Pyramidetocht

**Startlocatie:** Dorpshuis Hart van Austerlitz, Schoolweg 2, 3711 BP Austerlitz.

**Inlichtingen:** 06-10347516 of 06-86625050

### 28 februari 2024 Zoddentocht

**Startlocatie:** Restaurant De Egelshoek (Bungalowpark De Egelshoek), Graaf Floris V-weg 32, 3739 NC Hollandsche Rading.

**Inlichtingen:** 06-23830086

**Let op:** Raadpleeg altijd even de website voor informatie over de tocht en de mogelijke wijzigingen. ([www.samenoppad-wandelen.nl](http://www.samenoppad-wandelen.nl))

Voor vragen en/of opmerkingen over onze tochten, mail naar:

[voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl](mailto:voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl)

[wgw@samenoppad-wandelen.nl](mailto:wgw@samenoppad-wandelen.nl)

[hsmedema@hotmail.nl](mailto:hsmedema@hotmail.nl)



We wensen jullie alvast veel wandelplezier. *Hette Smedema*

