



**Met een
prettig gevoel,
wandelen voor
een goed doel**

Nieuwsbrief nummer 4

Werkhoven, eind februari 2024

VAN DE REDACTIETAFEL ...

In deze editie aandacht voor:

- Asia Care Foundation ontvangt sponsorgeld 2023;
- Verslag van de Pyramidetocht vanuit Austerlitz;
- Wolf kijkt of groepswandelen iets voor hem is;
- Betaling inschrijfgeld;
- Verslag van de Zoddentocht vanuit Hollandsche Rading;
- De wandelkalender en een oproep.



Peter Lissenberg

ASIA CARE FOUNDATION ONTVANGT SPONSORGELD 2023

Bij de tocht in Austerlitz was mijnheer van Schaik aanwezig om uit handen van Hans Mulder een cheque in ontvangst te nemen. In 2023 waren er weer meer tochten en ook het aantal wandelaars steeg, waardoor we (mede door het goede beleid van onze penningmeester) €600,- bijeen wandelden om het werk van Bob van Rijn in Thailand te steunen.

Op onze site is, bij de goede doelen, de laatste nieuwsbrief van deze organisatie te vinden. Daarin valt te lezen wat Bob van Rijn zoal met de gelden, die hij via de Asia Care Foundation ontvangt, realiseert. Wij mogen er trots op zijn daar een steentje aan bij te kunnen dragen. We wensen Bob en zijn organisatie alle succes toe met hun steun aan de Karenstam in Pala-U en Padeng.



Hans van Schaik neemt de cheque ter waarde van € 600,- in ontvangst.

Na de wandeling was er al een reactie uit Thailand binnengekomen bij Hans van Schaik:

Goedemorgen Hans,

Wil je s.v.p. mijn hartelijke dank en groet overbrengen.

Ook wens ik alle deelnemers veel wandelplezier bij de aankomende wandelingen.

Bob

PYRAMIDETOCHT AUSTERLITZ 21 FEBRUARI 2024

Als ik arriveer in het altijd gastvrije Dorpshuis Het Hart van Austerlitz, bemerk ik dat het al gezellig druk is. Ik zie een aantal nieuwe gezichten. Dat is fijn. Aan de inschrijftafel zitten mijn vrienden Piet en Joke Halff en Kees van Veluw, de organisatoren van vandaag.



Om tien minuten voor 10 uur worden we buiten verwacht voor een belangrijke mededeling. Hans van Schaijk is namelijk aanwezig om een cheque van maar liefst 600 euro in ontvangst te nemen. Het is bestemd voor één van onze goede doelen, de Asia Care Foundation van Bob van Rijn. Dat geld hebben wij maar mooi bij elkaar gelopen in 2023.

Een applausje voor onszelf volgt. Men kan over onze goede doelen lezen op onze website. De heer Van Schaik, de Nederlandse vertegenwoordiger van de Foundation, geeft een kleine toelichting en bedankt ons hartelijk.

Parcours

Met een trots gevoel gaan we van start, nadat Kees ons verteld heeft dat het vandaag een volledig bosparcours is. Ook geeft hij aan wanneer we rusten. Dat vind ik wel fijn, dan kan ik me er op instellen.

Over een bosparcours kan ik niet veel vertellen, dus ik moet vandaag op andere dingen letten. Want in de bossen is op dit moment de winter nog aanwezig. Veel bladeren op de grond, dode takken en omgewaaide boomstammen, sommige zelfs met wortels en al. Stormen hebben hier goed huisgehouden.

We bevinden ons op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, dus echte modderpartijen zien we niet veel en dan nog kunnen we er goed om heen lopen.

We passeren ergens De Kuil van Stoop. In 1833 werd hier grondonderzoek gedaan met een stoomboormachine. Er werd een diepte van 136 meter bereikt, hetgeen een unicum destijds was. Even daarna passeren we haaks het Witte Huis, een oude boswachterswoning. Met daar tegenover een zwart houten huis met geblokte luiken. Na een aantal bospaden komen we uit bij de waterput van de Wallenburg. Daar wordt even gestopt om de groep weer bij elkaar te krijgen.

Dieren in het bos

Het bos is in de winter niet altijd geheel saai te noemen. We horen een vogeltje fluiten, we zien uitgelaten honden, we komen paarden tegen en o schrik, een aantal Soppers zien zelfs een wolf lopen. Het moet niet enger worden.

Bij de barakken De Leeuw en De Vos van een groepsaccommodatie staan Piet en Joke met de koeken en de sapjes. We hebben dan ca 11 km gelopen. Wel veel, maar het kon niet anders. We kunnen in het naastgelegen grasland bij picknickbanken even rusten.

Na een stief kwartiertje gaan we verder, steken de Zeisterweg over en gaan langs het KNVB-complex het bos weer in. Nadat we de Grensweg hebben overgestoken, weet ik het zeker dat het dorps huis niet ver weg is. En daar is de hoofdrust.



Het dorp



Het dorp Austerlitz telde op 1 januari 2021 slechts 1705 inwoners. Aan het begin van de tocht hebben we veel nieuwbouw gezien. Het schijnt er leuk wonen te zijn. Ook de cohesie in het dorp is erg groot. "Samen doen met iedereen" is het motto. En dat is een mooi gegeven.

Na de rust zien we in de tuinen dat hier de lente wel haar intrede heeft gedaan. We zien sneeuwkllokjes, krokussen, blauwe druifjes en ook een Edgeworthia chrysantha "Grandiflora". Gerrit gaat naarstig op zijn mobiel op zoek naar deze plant en komt uit op de papierstruik. Wat een verrassing.

Na het oversteken van de Traaijweg lopen we het landgoed Den Treek-Henschoten in. We slingeren door dit gebied, dat het een lieve lust is. Niet bepaald mijn ding, maar ik moet mee. We zien de landhuizen 't Laagt en 't Hoogt en dat wil zeggen, dat er veel hoogteverschillen zijn. Ook gelooft men hier in sprookjes, want ik zie her en der een paar kabouters staan. Met mij sjokken een paar mensen langs de Koepel van Stoop naar de Zeisterweg, waar de groep gelukkig is gestopt.

Met recht de laatste loodjes

Dan volgt de 2^e wagenrust op de parkeerplaats bij een restaurant. Even rusten met een "Caramel Biscuit". Verder gaat het... en daar is ie dan: De Pyramide, naamgever van deze tocht, in al zijn glorie.

Wat een gevaarte. Gebouwd in 1804, een rijksmonument met een totale hoogte van 33 meter.

Dan is het nog een half uurtje te gaan. Via de parkeerplaats De Franse Put en een dagcamping-terrein draaien we een boslaan in, die linea recta bij het dorpshuis uitkomt.

Wat hebben we geboft met het weer. Ik hoop, dat de mensen die vandaag voor het eerst waren, nog eens terug komen. En dat de vaste Soppers er de volgende keer weer zijn, in een goede gezondheid.

Dank aan iedereen voor zijn/haar aandeel aan deze geslaagde tocht en sfeervolle dag. Ik heb genoten.

Zeist 23 februari 2024

Jeannette van Buuren



WOLF KIJKT OF GROEPSWANDELEN IETS VOOR HEM IS



Na enige navraag bij de grote rust bleek dat Annet Alberts de wolf, die de wandelaars van een afstand in de gaten hield, met haar mobiel had vastgelegd.

Ook een paar andere wandelaars beaamden dat het niet om een hond, maar wolf ging. De eerste kennismaking tijdens de tocht met dit roofdier. Het is wachten op een tweede exemplaar.

Betaling inschrijfgeld

Het is bij onze wandelingen nog niet mogelijk om digitaal te betalen. Bij de inschrijftafel doet zich daardoor soms een klein probleem voor: er is onvoldoende wisselgeld.

Daarom verzoekt het bestuur de wandelaars om zoveel mogelijk gepast geld mee te nemen om de inschrijving te betalen.

Wanneer enkele wandelaars € 4,00 betalen met een biljet van € 50,00 zijn we snel door ons wisselgeld heen. Dan maakt u het de organisatoren wel lastig.

Door wandelaars wordt regelmatig gevraagd waarom bij SOP nog niet digitaal betaald kan worden. Daar zijn diverse redenen voor. Een belangrijke reden is dat elke digitale betaling geld kost. Dat maakt de opbrengst voor onze goede doelen kleiner, of heeft tot gevolg dat de inschrijfgelden weer iets omhoog moeten.

Het bestuur is zich echter wel bewust dat steeds meer mensen geen contant geld meer op zak hebben en gaat daarom de komende tijd onderzoeken of invoering van digitaal betalen bij onze tochten toch mogelijk kan zijn.

Voorlopig blijft contant betalen van de inschrijving de enige mogelijkheid.

En dus het liefst zoveel mogelijk gepast.

Namens de organisatoren alvast bedankt.



Huib Bavelaar

ZODDENTOCHT HOLLANDSCHE RADING 28-02-2024

Nooit te oud om te leren

Toen ik de naam van de tocht las, vroeg ik me af wat dat zodde inhield. Gelukkig bracht Wikipedia uitkomst. Zodde blijkt laag en moerassig land te zijn. Het ligt op de grens van zand en veen. In de vroegere moerassen hoopten afgestorven planten zich op en zo ontstonden dikke veenlagen. Bij de turfwinning vormden zich petgaten: langgerekte plassen en brede sloten. Op de routekaart van vandaag is dat goed te zien.



Op de tussengelegen legakkers werd het veen gestort. Na verloop van tijd groeiden de petgaten dicht. De zogenaamde drijftillen van waterplanten groeiden vast aan oeverplanten en vormden trilveen. De iets hoger gelegen delen werden als hooiland gebruikt. Door de turfwinning en het maaien ontstond een open landschap met veel water. We gaan vandaag met dit unieke stukje natuur van ca. 52 hectare, ten westen van Westbroek, kennismaken. Cor Griffioen had hier vroeger, als boer, zijn werkterrein.

We starten met inlopen vanaf de parkeerplaats

Bij aankomst in Hollandsche Rading staat Cor in een hesje klaar langs de weg om ons op de Schapendrift te laten parkeren. Vandaar is het een wandelingetje van ca. 500 meter naar de start. Daar komen we bij restaurant De Egelshoek, waar het inschrijfteam, gesteund weer door Henk Dikken, met Hette Smedema, Willy Griffioen en Karin van der Meij klaar zit.



Binnen een uurtje is het daar zo gezellig druk, dat een aantal mensen naar buiten 'vlucht' om van de rust te genieten. Terecht, want binnen is het net een schoolklas die geniet van een dagje uit.

Na het openingswoordje van Willy gaan we op pad

Daar Willy geblesseerd is, neemt Cor de honneurs waar als voorloper. Hij is het wandelen wel gewend: want de pas wordt er goed ingezet. We duiken gelijk landgoed Eindegooi in.



Onder de belangstelling van de, daar op stal staande limousine koeien, starten we met een rondje bos. Daarna volgt een stuk langs het Tienhovens kanaal. We komen nu in een prachtig buitengebied. Een uitgestrekt veengebied, met lange sloten en daartussen de legakkers. Wat opvalt is de weidsheid van het gebied en de vele ganzen die het bevolken.

Een waterral schiet snel weg de volgende rietstrook in als ons 'kakelende schoolklasje' passeert. Iets verderop, na een stukje klunen in de modder, schieten een aantal reeën de weg over om een rustiger plekje te zoeken. Kortom, de sfeer zit er goed in. Kort na molen 'De Trouwe Wachter' (uit 1823) komen we op de Dwarsdijk bij de eerste wagenrust. Alex en Willy presenteren ons daar heerlijke zelf gebakken boterkoek en ook het bekende pakje drinken ontbreekt niet.



Wat een prachtig gebied



De Trouwe Wachter



Willy en Alex

Daar zijn ze dan: De Zodden



Na de rust gaan we een hek door, het gebied van de Westbroekse Zodden in. Als eerste is de taartpunt van Tienhovense Plassen aan de beurt. Goed te belopen graspaden brengen ons een aantal kilometers verder weer op een dijkje naar Westbroek.

Wat hier opvalt is dat er bij vrijwel ieder huis een ooievaarsnest is, waar de paren inmiddels hun broedplaats hebben uitgezocht.

Opvallend is dat vooral de dames, allemaal gewapend met een mobieltje, deze babybezorgers op de foto vereeuwigen. Wat zou daarvan de reden kunnen zijn? Toch nog nestdrang? Als ik dit in de even later bij de dames opper, blijkt dat er iemand graag oma wil worden, maar zelf niet meer aan het krijgen van een kleine moet denken.

Bij de kerktoeren van Westbroek slaan we een zijstraatje in en na een paar keer links rechts, is daar na zo'n 13,5 km Het Dorpshuis. Dat betekent dat het grootste deel van de tocht al achter ons ligt.



Klaar voor kroost

Goed georganiseerd die rust



Daar binnen valt op dat het behoorlijk warm is, Zouden ze daar goedkope aardwarmte benutten? Achter de bar werkt ook Willy weer volop mee en de koffie, thee, soep, broodjes kroket en bier staan dan ook in no-time op tafel. Na een half uur is het dus gedaan met de rust en komt een ieder naar buiten voor het tweede deel van de wandeling.

Op naar wagenrust nummer twee, maar eerst een 'rondje' om de kerk

We lopen een minirondje door Westbroek o.a. langs de Hervormde Kerk. De kerk alhier is in ca. 1100 als kleine kapel gestart onder bestuur van de kerk van Sint Jacob in Utrecht. In de klokkenkamer is plaats voor drie klokken. Er hangen er twee. Een kleine klok uit de 15e eeuw met een doorsnee van 50 cm, en een grote klok uit 1611 met een doorsnee van 114 cm. De kleine klok weegt 80 kg, de grote klok 800 kg. De grote klok heeft ook een uitgebreidere versiering en tevens een tekst: 'Als ghij hoort deez klokke geslag. Gedenck dan uw sterfdag.' In 1943 is de grote klok door de Duitsers uit de toren gehesen en naar een klokkendepot in Amsterdam gebracht. Iemand schreef toen met krijt op de klok: Wie met deze klok schiet, wint de oorlog niet. In 1946 is de klok weer teruggekomen naar Westbroek. De kleine klok bleef er, als alarmklok.

De klokken hangen in een houten klokkenboom. Deze staat los van de toren, omdat anders door de trillingen de toren zou kunnen instorten. In 2023 komt de klok opnieuw in het nieuws. Er komt een rapport van de Monumentenwacht, dat vooral in het plaatselijke krantje, De Vierklank, veel stof tot schrijven geeft.

In het genoemde rapport van de Monumentenwacht staat m.b.t. het kerkgebouw van de Hervormde gemeente, dat de kroon van de luidklok losgekomen/afgebroken is. Het advies van de Monumentenwacht is de luidklok niet meer te luiden tot de kroon is hersteld. Ondanks alle geschetste gevaren, is de klok tot op heden steeds geluid. Mogelijk is er inmiddels herstelwerk verricht, anders is het wachten tot de klok op dramatische wijze weer het nieuws haalt.



De grote klok

Wij gaan iets verder het Bert Bospad op. Ook in dit gebied weer goed beloopbare paden. Het eerste nattere deel is pas van een nieuwe laag houtsnippers voorzien. In het gebied tussen de sloten en vaarten ligt iets verderop een graspad, dat we wat slingerend volgen. Hier weer duizenden ganzen, wat witte en blauwe reigers en ooievaars die opvallen. Aan het eind van het pad wachten we tot de groep weer bij elkaar is en dan volgt het slotstuk van vandaag.



Het Bert Bospad in het buitengebied tussen Westbroek en Hollandsche Rading

Nog even de hei op en daarna zit 26km wandelen er bijna op



Nog even de hei op

We gaan spoedig weer de bosrand in en na het oversteken van de Noodweg voert het pad ons omhoog. We gaan de Hoorneboegse Heide over. Hier liggen een paar grafheuvels van meer dan 3000 jaar oud. Via de bosrand komen we weer bij de Noodweg. Vanaf daar is het nog een tien minuten wandelen en staan we weer nabij de Schapendrift, alwaar de auto's geparkeerd staan.

Daar staan Willy en Alex ons al op te wachten. Zij en Cor worden overladen met complimenten over de fantastische wandeldag die we mochten beleven. Ook ik kom nog graag een keer die kant op, voor een wandeling in dit prachtige zoddengebied. Dat we op de terugweg nog even in de file belanden, mag de pret niet drukken.

Peter Lissenberg

WANDELKALENDER

6 maart 2024 8-je Korte Duinen en De Paltz

Startlocatie: VV SO Soest, Bosstraat 137, 3766 AE Soest.

Inlichtingen: 06-53500373



13 maart 2024 Rondje Zaltbommel

Startlocatie: Sporthal De Sportwaard, Oude Bosscheweg 6, 5301 LA Zaltbommel.

Inlichtingen: 06-22212990

Let op: Raadpleeg altijd even de website voor informatie over de tocht en de mogelijke wijzigingen. (www.samenoppad-wandelen.nl)

Voor vragen en/of opmerkingen over onze tochten, mail naar:

voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl

wgw@samenoppad-wandelen.nl

hsmedema@hotmail.nl



We wensen jullie alvast veel wandelplezier.

Hette Smedema



WS78 heeft op de website een link geplaatst naar onze website. Als tegenprestatie brengen wij graag hun tochten onder jullie aandacht. Op zaterdag 9 maart 2024 organiseren zij de Kromme Rijn tocht vanuit Driebergen. De afstanden zijn ca. 20km, 30 km en 40 km. Alle noodzakelijke informatie vind je op www.ws78.nl.

OPROEP

Voor de begeleiding van onze wandelgroep zoeken we nog mensen die in het bezit zijn van een BHV- of EHBO-diploma. Gelukkig valt er zelden iets voor, maar we willen graag zo goed mogelijk voorbereid op pad gaan. Melden kan bij alle bestuursleden en ook via bovenstaand adres van Hette Smedema.