



**WIE WEKELIJKS
SCOREN:
ONZE
ORGANISA-
TOREN!**

Nieuwsbrief nummer 19

Werkhoven, eind november 2024

Van de redactietafel

In deze nieuwsbrief een verslag van Willy Griffioen na haar bezoek aan 8-je Zutphen; de Hanzestad-Natuurtocht.

Ook Marijke Bekema zorgde voor een verhaal over haar belevenissen bij 8-je Bosch en Duin.

Ik heb genoten van de teksten, die zij voor Samen Op Pad geschreven hebben. Kortom, er is weer voldoende leesvoer. Marja Storm nam weer de foto's voor de website voor haar rekening, nu ik uit de running ben. Verder ontbreekt natuurlijk de wandelkalender niet. Geniet dus van de wandeltochten en naar ik hoop tot spoedig ziens.



Peter Lissenberg

8-je ZUTPHENSE HANZESTAD NATUURTOCHT 13-11-2024



De Hanzestad

Zutphen, deze Hanzestad staat vandaag centraal bij de SOP tocht.

Dé wandelroute die door Kathleen is gemaakt. In de Middeleeuwen stond deze plaats al bekend als een eigenzinnige Hanzestad. Nog steeds ben je in deze stad aan het goede adres als het om originaliteit gaat. In het historisch centrum vind je naast de vele torens een groot winkelaanbod. De bijnaam Torenstad Zutphen snap je direct, als je de wandelroute hebt meegelopen.

De plaats Zutphen is al meer dan 1700 jaar continu bewoond en is een van de oudste steden van ons land. Zutphen groeide rond een stenen grafelijke hof en een klein kerkje, aan de samenvloeiing van de IJssel en Berkel. Hieraan dankt Zutphen zijn naam, want de plek aan twee goed bevaarbare rivieren op een heuvel tussen drassige veengronden noemde men Zuidvenne, wat Zutphen betekent.

Gastheer vandaag voetbalvereniging FC Zutphen



Veertig wandelaars hebben de startlocatie bij de voetbalvereniging FC Zutphen op deze mistige morgen weten te vinden. Over het Meijerinkpad start de wandeltocht van vandaag. De Ooyerbrug brengt ons een stapje dichterbij de binnenstad van Zutphen. Langs de Vijver en met uitzicht op de Watertoren, die in 1926/1927 net buiten de stadsmuren werd gebouwd, komen we steeds dichterbij het mooie centrum. De Berkelpoort trekt de aandacht van veel wandelaars.

De Ooyerbrug

Deze waterpoort is ook een onderdeel van de Zutphense stadsmuur, gelegen aan de oostelijke rand van het stadscentrum over de kleine rivier de Berkel. De poort werd in de 14^e eeuw gebouwd om de twee nederzettingen aan beide zijden van de Berkel met elkaar te verbinden. Een wandelaar die wij tegenkomen vraagt ons: Zijn jullie op schoolreisje?



De Watertoren



Stadsmuur langs de Berkel

Hier moet je regelmatig even stilstaan

We lopen verder en komen door een hofje met een bronzen beeld 'Zuster van het Gemene Leven'. Deze zusters leefden in de 14/15^{de} eeuw. Ze waren hun tijd ver vooruit, woonden samen en zorgden voor eigen levensonderhoud. De Nederlandse Hervormde Broederkerk is het volgende imposante gebouw dat we passeren.

Een vroeggotische kerk van het in 1293 gestichte Dominicanenklooster, bestaande uit een driebeukig, basilicaal schip, geheel in steen overwelfd met kruisgewelven. Op het dak staat een sierlijke houten, met koper beklede, klokkentoren. Het bakstenen portaal tegen de zuidgevel dateert waarschijnlijk uit omstreeks 1823. Thans is hier de openbare bibliotheek in gevestigd.

Er is veel te zien in deze Hanzestad, heel vroeger, ergens tussen 1100/1200, krabbelden vertegenwoordigers van verschillende steden hun handtekening onder een netwerk: Het Hanzenetwerk. Dit netwerk was een samenwerkingsverband voor de Hanzesteden en de handelaren in deze steden. We komen bij de Wijnhuistoren, deze prachtige toren is een voorbeeld van een belfort met klokkenspel. De toren werd tussen 1616 en 1642 gebouwd en is deel van de herberg 'to Vreden', waarvan al in 1326 sprak is. Er is veel bedrijvigheid in deze stad, Het Volkshuis, een Koffiehuis uit 1800, waar geen sterke drank werd geschonken. Met de Zutphense Courant als buurman en het Luxor Theater dat werd opgericht in 1918.

Er is zoveel te bekijken en te fotograferen, dat de groep nogal eens stilstaat. Maar wát is dit genieten om zoveel mogelijk in je op te nemen. Mede dankzij mijn lokale gids Mieke, die mij het e.e.a. duidelijk maakt. We zijn aangekomen bij de bijzondere poort uit 1723, die leidt naar het Oude Bornhof. Op de poort staan stenen beelden die aangeven voor wie het hofje werd gebouwd. Hier sleten de oudjes hun godsvruchtige laatste dagen. In de Oude Bornhof staat het huis waar de kanunnik Borro omstreeks het jaar 1300 leefde.

De rijke Borro was in dienst van St. Walburgis.

Hij stelde zijn huis en geld ter beschikking van de arme oudjes. Pensioen en AOW bestonden nog niet, dat kwam pas in de twintigste eeuw.

Even verderop voor de Drogenapstoren staat het standbeeld van de zestiende-eeuwse stadsmuzikant Thonis Drogenap in middeleeuwse kledij. De holle sculptuur biedt bezoekers de mogelijkheid om 'In de huid' van Drogenap te kruipen.

Kathleen laat ons dit even zien, maar blijkt toch wat groter dan Drogenap te zijn.



Het beeld van Thonis Drogenap

Weer een paar monumenten



De volgende stop is bij de Schelpenkoepel, ook wel schelpenpoort of schelpengrot genoemd. Deze is gebouwd in 1697 en geeft toegang tot de tuin van de Hof van Heeckeren. De koepel is onderdeel van het rijksmonument 's Gravenhof. Nadat deze uitgebreid is bewonderd lopen we langs de IJssel, over het Leestensche Broekpad en langs het Bronsbergen Meer terug naar de kantine van de voetbalvereniging FC Zutphen.

De Schelpenkoepel

Lus twee, een rondje door de Zutphense natuur

Na de lunch lopen we een lus van 10 km door de natuur. We passeren een demoveld waar onderzoek naar zaaimethoden van kruiden in een grasvegetatie gedaan wordt. En er komen zelfs supporters aangelopen die ons nieuwsgierig na staren alvorens ze zich weer over het weiland verspreiden. Ja deze nieuwsgierige aagjes genieten, net als wij, nog heerlijk van een dagje in de buitenlucht. Als een fietser ons wil inhalen, maar wandelaars het gebel niet opmerken, hoor ik de opmerking: mevrouw ze hebben de gehoorapparaten uit staan. Dan worden we, door middel van een bordje, welkom geheten in de gemeente Bronckhorst. We vervolgen onze route 'In de sporen van Berend', met in de verte achter de bomen, zicht op kasteel Hackfort. Veelal over landelijke paden maar ook schouwpaden en opnieuw een stuk van het klompenpad, Leestensche Broekpad, is het ook vanmiddag een schitterende route. Kathleen, dankjewel voor wat je ons hebt laten zien in de omgeving van Zutphen.



Willy Griffioen

8-je Bosch en Duin

20 november 2024

Vandaag staat het 8-je Bosch en Duin op het programma, ook het 8-je Huis ter Heide genoemd. Eerder deze week hadden Wopke en ik het plan om hier op de fiets naar toe te gaan, maar met 4 graden en regen kiezen wij toch voor de automobiel.

Tien voor half tien parkeren we bij Skicentrum Soesterberg, daar kan men op vijf verschillende pistes leren skiën. Wij houden het toch maar bij wandelen. In de kantine zitten al redelijk wat wandelaars gezellig te kletsen. Wopke en ik schrijven ons in bij Hette (uitzetter), Hans en Kathleen.

Tegen tien gaan we naar buiten waar het heel toepasselijk licht sneeuwt. Onder een afdak schuilend vernemen we van Hette waar de route in grote lijnen loopt. Hij heeft er een heuvel uitgehaald vanwege gladheid, goed idee.



Schuilen onder het afdak



Een echte herfstbeleving

Op pad voor de eerste lus

Ook deze keer lopen we een achtje, zodat je eventueel halverwege kunt afhaken. Een formule die veel Soppers goed bevalt. We lopen eerst langs een aantal bedrijven en dan een woonwijk in. Het is vandaag wat moeilijk om elkaar te herkennen, want iedereen is nu verpakt in poncho, regenbroek, zuidwester, capuchon of is half verstopt onder een paraplu!



Er komt nu een lang stuk asfalt, maar zeker niet saai. Het is de start- en landingsbaan van het voormalige militair vliegveld Soesterberg. We hoeven niet te letten op waar we lopen, het is mooi vlak. De baan is erg breed, met in het midden zelfs een aparte baan voor fietsers en voetgangers, maar wij kunnen nu gewoon overal rondbanjeren.

Nu gaan we verder langs mooie villa's, met daarbij vaak een tuin waarin je wel een wandeling kunt maken. En even later staat er een tafeltje met heerlijke koeken en sapjes langs de weg. De wagenrust, bemand door Barbara (dochter van Hette), Diny Meurs en Henk Dikken. Altijd een welkome onderbreking.



Dat komt als geroepen



Natte paden, maar gelukkig ook droge stukken



Door de natte herfstbossen



't Witte kerkje

Nu verder door de bossen waar we genieten van de prachtige herfstkleuren, de paden zijn een groot tapijt van kleurige bladeren. Veel grote plassen op de paden, dan kan er vaak net 1 persoon langs aan elke kant. Soms wat klimmen en dalen, er volgt nog een stuk mul zand, het is hard werken soms.

Er loopt ook een stuk van onze tocht over de oude spoorlijn Bilthoven-Zeist. We passeren de riante woning van de voormalige stationschef (staat op plaatje voor wandelboekje).

Het gaat harder regenen, we soppen letterlijk verder langs meerdere bezienswaardigheden, zoals het Keienhuisje, een mooi park, de witte kerk langs de grote weg. En om kwart over 1 zijn we weer bij het skicentrum waar we lekker warm en droog kunnen uitrusten.

De tweede lus

Om kwart voor 2 gaan we weer verder, een enkeling houdt het voor gezien. Weer een flink stuk door de bossen waar we nog wel eens een hindernis tegenkomen. Over een omgevallen boom stappen, duiken onder lage takken en prikstruiken langs een smal stuk. En onder het bladertapijt liggen soms stronken verscholen.

Maar het blijft genieten van de mooie natuur, de zon komt zelfs tevoorschijn door de bomen. Na 22 kilometer, bij de Kozakkenput staat Kathleen met een zak vol reepjes in allerlei smaken, lekker!



Gezellig keuvelend, zit de 25 kilometer er zo weer op

We vervolgen onze weg voor de laatste kilometers, nog steeds gezellig kletsend met andere Soppers. Vaak over tochten die men heeft gemaakt, vierdaagsen, wandelplannen. Na de sneeuw en de regen krijgen we nu weer een andere neerslag: hagel! Er valt een heel laagje op de weg en als we rond vier uur weer bij ons eindpunt arriveren ligt er ook een laagje hagel op onze auto.

Iedereen gaat weer huiswaarts (wij zien op de rijbaan naast ons, de A28, een zeer lange file, sommigen zijn nog even onderweg vermoed ik). Een mooie tocht, vrij nat, maar goed te doen voor de doorgewinterde wandelaar.

Dank aan Hette en alle vrijwilligers. Marja bedankt voor de mooie foto's. Het was weer TOP bij de SOP!



PS. De foto's bij dit artikel zijn vooral gemaakt door Marja Storm

Marjke Bekema

DE WANDELKALENDER

27-11-2024 8-je De Meerpaaltocht

Startlocatie: Woude Foyer De Meerpaal, De Rede 80. 8251 EX Dronten.

Inlichtingen: 06-19827826

4-12-2024 8-je Rozendaal

Startlocatie: De Pinkenberg 4, 6891 DM Rozendaal.

Inlichtingen: 06-16384897

11-12-2024 Rondje Voorthuizen

Startlocatie: Voetbalvereniging V.V.O.P., Roelenengweg 37, 3781 BA Voorthuizen.

Inlichtingen: 06-34779173 of 06-22240538



Let op: Raadpleeg altijd even de website voor informatie over de tocht en de mogelijke wijzigingen. (www.samenoppad-wandelen.nl)

Voor vragen en/of opmerkingen over onze tochten, mail naar:

voorzitter-wgw@samenoppad-wandelen.nl

wgw@samenoppad-wandelen.nl

hsmedema@hotmail.nl

We wensen jullie alvast veel wandelplezier

